

Ένασμα

Περιοδική έκδοση των Αγωνιστικών Κινήσεων
Τεύχος 54 / Φθινόπωρο 2020 / 1.5 €

**Η νεολαία απέναντι σε ένα σύστημα αδίστακτο.
Το μέλλον μας θα κριθεί στον δρόμο!**

**Φοβούνται την οργή μας
Ο φόβος τους να δικαιωθεί**



Μας αφίγουν εκτεθεψένους στον υγειονομικό κίνδυνο!

**Εν μέσω πανδημίας, ετοιμάζουν νέα μέτρα
επίθεσης στην εκπαίδευση**



Κοινός αγώνις μαθητών - φοιτητών - εκπαιδευτικών

- **Ιείσωση εισικτέων**
- **Βάση του 10**
- **τράπεζα θεμάτων**
- **διαγραφές και όρια φοίτησης**
- **αξιολόγηση**
- **μαθητεία**
- **"Διπλά πυχά", πυχά - απορικούς φύκελους προσόντων**
- **υλεκπαίδευση**

**Αντροπή του πολυνόμου Κεραμέως, όχι σε νέο νομοσχέδιο
παξικών φραγμών και διαλυμένων δικαιωμάτων!**



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 54 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2020

Αφιέρωμα

Η νεολαία απέναντι σε ένα σύστημα αδίστακτο (11-14)

Αρθρογραφία

- Η καταστρατήγηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση (4-5)
- Οι μαθητές στον αγώνα (6)
- Τηλεκπαίδευση: σύγχρονος «δούρειος ίππος» (7)
- Για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη φασιστικοίση (8-9)
- «Άνοιγμα» σχολών εν μέσω κορονοϊού (10)
- Η αντίμπεριαλιστική πάλη του Πολυτεχνείου επιτακτικό καθήκον του σήμερα (15)
- Εργασιακός «Μεσαίωνας» και οι αναγκαίες απαντήσεις της νεολαίας (16-17)
- Ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί και πολεμικοί κίνδυνοι (18-19)

Στήλες

- ΙΣΤΟΡΙΑ: Black Lives Matter (20-21)
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ριάλιτι ή Reality (22)

ΕΝΑΥΣΜΑ

Περιοδική έκδοση των Αγωνιστικών Κινήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ Αθήνα

βιβλιοκαφέ «Έκτος των Τειχών»,
Γραβιάς 10-12
www.agonistikeskinitseis.org

Θεσσαλονίκη
χώρος νεολαίας και πολιτισμού Σφεντόνα,
Συγγρού 24

<http://resistencialetta.blogspot.gr>
Γιάννενα

Αριστερό ΣΤΕΚΙ Νεολαίας,
Κουγκιού 23
<http://agonkiniseis-iaο.blogspot.gr>

Ξάνθη
Ρωγμή. Αριστερός χώρος σκέψης και δράσης,
Μ. Βόγου 20

<https://rogmixanthi.blogspot.com/>
Ηράκλειο, Κρήτη

Ζάλο. Αριστερός χώρος πολιτικής και πολιτισμού
Χαριλάου Τρικούπη 21

<https://zalosteki.blogspot.com/>

Καθώς και σε Πάτρα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη και
άλλες περιοχές στα τραπεζάκια των
Αγωνιστικών Κινήσεων

Εθνική Τράπεζα, αρ. λογ: 771/743100
IBAN: GR630110711000071174310079

EDITORIAL

Φόβος, αγωνία, οργή, αγανάκτηση. Συναισθήματα που γεννάει στην νεολαία η συγκυρία που εκδίδουμε το παρόν τεύχος του περιοδικού μας, πόσο μάλλον με την επιβολή ενός δεύτερου lockdown.

Φόβο που δημιουργεί η υγειονομική απειλή, τη στιγμή που αποκαλύπτεται ξανά με τραγικό τρόπο ότι για το καπιταλιστικό – ιμπεριαλιστικό σύστημα οι ανθρώπινες ζωές είναι αναλώσιμες. Εννιά μήνες μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη χώρα, μας έχουν αφήσει στο έλεος της πανδημίας. Ενώ οι απλές κλίνες και οι ΜΕΘ για Covid γεμίζουν ήδη, μας κουνάνε το δάχτυλό μας για την «ατομική ευθύνη». Ενώ οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εξοντώνονται για να καλύψουν διπλή και τριπλή δουλειά, μας παραμυθάζουν με τις ανύπαρκτες προσλήψεις τους. Την ίδια στιγμή που στα ΜΜΜ μας επιβιβάζουν όλους «αγκαλιά», βρίσκουν ότι οι πλατείες ήταν η πηγή του κακού. Όμως οι βαριές ευθύνες του συστήματος για τις ζωές που χάνονται δεν μπορούν να κρυφτούν.

Αγωνία που γεννούν οι πολεμικοί κίνδυνοι, καθώς κυκλώνουν την περιοχή μας. Την ώρα που οι εμπρηστές του πολέμου - Αμερικανόι, Ρώσοι, αλλά και Κινέζοι, Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές - ανταγωνίζονται για την επιρροή και τον έλεγχο χωρών, γίνεται φανερό ότι η «ειρηνοποίος» τους παρέμβαση μωρίζει αιματοκύλισμα κι άλλων λαών. Στο έδαφος αυτό, η ελληνική και η τουρκική αστική τάξη ανταγωνίζονται για ρόλους στο πλαίσιο της εξάρτησής τους από τους «μεγάλους». Αυτό το αντιδραστικό γαϊτανάκι φέρνει μόνο απειλή για την ειρήνη, τη ζωή και τα δικαιώματά μας, όσο και αν προσπαθούν να μας μιλήσουν για τα ανύπαρκτα «κοινά συμφέροντα» που τάχα έχουν εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, να ντύσουν την νεολαία στα χακί από τα 18 και να παρατείνουν τη θητεία.

Οργή απέναντι στην αδίστακτη επίθεση που δέχεται το δικαίωμα στη δουλειά και τις σπουδές. Χωρίς δισταγμό – κι ενώ επιβάλλει σωρό τις απαγορεύσεις – η κυβέρνηση ετοιμάζει το ένα νομοσχέδιο επίθεσης μετά το άλλο. Απλήρωτες υπερωρίες, κατάργηση του 8ωρου, ακόμη περισσότερη δουλειά της Κυριακές, νέος γύρος χτυπήματος στον συνδικαλισμό και τα όργανα πάλης των εργαζόμενων. Στην εκπαίδευση ετοιμάζει νέους φραγμούς με σκληρότερα ταξικά κριτήρια (προώθηση διαγραφών, μέίωση εισακτέων κλπ), νέο χτύπημα στο πυχί, ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίηση.

Αγανάκτηση γιατί αντιμετωπίζουν τη νεολαία με ξύλο και καταστολή. Όπου πάει να σηκώσει κεφάλι – έχοντας όλα τα δίκια με το μέρος της – το σύστημα εξαπολύει το βούρδουλα του μπάτσου, χημικά και δακρυγόνα, ακόμη και την τηλεκπαίδευση (υπουργική απόφαση 30/9). Δεν διστασαν να συλλάβουν δεκαπεντάχρονα για να τρομοκρατήσουν τις μαθητικές καταλήψεις, να χτυπήσουν επανειλημμένα διαδηλωτές υλοποιώντας τον νόμο απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Επιβάλλουν νέο lockdown, το οποίο χρησιμοποιούν για να στρώσουν το έδαφος της απαγόρευσης της πορείας του Πολυτεχνείου – και όχι μόνο. Όσο κι αν θέλουν να ξεπλυθούν με τη δικαστική καταδίκη της Χ.Α., η φασιστικοίση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής εντείνεται με χίλιους τρόπους από το επίσημο αστικό πολιτικό προσωπικό.

Δεν μπορούν να γκρεμίσουν τη ζωή του λαού, το παρόν και το μέλλον και της νεολαίας χωρίς να δημιουργούν τους όρους για νέους ξεσηκωμούς απέναντι στο σύστημα της απανθρωπιάς και της εκμετάλλευσης. Οι αγώνες του λαού της Χίλης, η εξέγερση μέσα από το κίνημα «black lives matter» στις Η.Π.Α., οι μαζικότατες κινητοποιήσεις του λαού της Ινδονησίας απέναντι στην αντεργατική πολιτική, οι διαδηλώσεις στην Πόλωνια ενάντια στην απαγόρευση των εκτρώσεων, οι κινητοποιήσεις στην Ιστανάνια για μέτρα στην υγεία και στην εκπαίδευση, οι μαθητικές καταλήψεις στη χώρα μας και πολλά άλλα παραδείγματα, αποτελούν την άλλη όψη της σημερινής συγκυρίας. Από τη δική μας πλευρά, θέλουμε να συμβάλουμε -μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, αλλά όχι μόνο- στη συγκρότηση εστιών πάλης της νεολαίας και του λαού, που αποτελούν ζωτική ανάγκη και μόνη διέξodo. Οι αγώνες λαού και νεολαίας όχι απλώς δεν πρέπει να μπουν σε lockdown, αλλά αντιθέτα να βρουν δρόμους έκφρασης και πολιτικού εξοπλισμού, να προσδιορίσουν φίλους και εχθρούς, ώστε να σημειωθούν προχωρήματα στον μακρύ, αλλά αναγκαίο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε προς ένα ομορφότερο μέλλον.

Οι μαθητές μαζικά στον αγώνα: συμπεράσματα και καθήκοντα

Στην αρχή της φετινής χρονιάς, σχεδόν ταυτόχρονα με το άνοιγμα των σχολείων, ξέσπασε ένα μαζικό κίνημα μαθητικών καταλήψεων που διεκδικούσε υγειονομικά μέτρα προστασίας απέναντι στην πανδημία και απόσυρση του νομοσχεδίου-έκτρωμα της Κεραμέως. Φυσικά αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα θετική καθώς εξέφρασε την οργή της νεολαίας, αλλά και όλης της κοινωνίας. Η απήχηση του αγώνα των μαθητών και εκτός των ορίων του σχολείου, έγκειται στην αναγνώριση από το σύνολο του λαού πως είναι και αυτός απροστάτευτος μπροστά πανδημία όπως και εμείς (στοιβαγμένοι σε τμήματα 27 ατόμων, μοναδικό μέσο προστασίας η μάσκα, ελλείψεις στην καθαριότητα κλπ).



Η νεολαία πάλι συκοφαντείται ως «υπεύθυνη για τη διασπορά του ιού». Ξανά προσπαθούν με απαγορεύσεις, πρόστιμα και καταστολή να φιμώσουν την ανάγκη της για κοινωνική και πολιτική ζωή. Ακόμα, πασχίζουν να την φιμώσουν με νέα μέτρα πειθάρχησης, εισάγοντας τον θεσμό της διαγωγής στα σχολεία και ιδιαίτερα καθιστώντας τη στράτευση υποχρεωτική στα 18 και αιυδάνοντας τη στρατιωτική θητεία. Στα πλαίσια αυτά, το κράτος θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος για την ιδεολογική του παρέμβαση στα νέα μυαλά, διαδίδοντας το δηλητήριο του μίσους απέναντι στους γείτονες λαούς και της τυφλής υποταγής στο σύστημα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως, μέσω της αυξημένης στρατιωτικής θητείας, το κράτος θα μειώσει φαινομενικά το αυξημένο ποσοστό ανεργίας στους νέους, αφού οι στρατευμένοι δεν δηλώνονται ως άνεργοι.

Και όλα αυτά γιατί; Γιατί αυτή η νεολαία προορίζεται να γίνει στρατιά ανασφάλιστων, απλήρωτων εργαζομένων χωρίς το δικαίωμα της διεκδίκησης, μελλοντικά υποχείρια των εργοδοτών. Αυτή είναι η νεολαία που θέλουν να γίνει αναλώσιμη ύλη εκμετάλλευσης για την εργοδοσία και κρέας για τα κανόνια τους, θύμα των συμφερόντων τους, στους πολέμους που ετοιμάζουν. Γ' αυτό και η κυβέρνηση, πιστή στις διαχρονικές επιδιώξεις του συστήματος και όλων των προκατόχων της, προσπαθεί να αποκλείσει από την εκπαίδευ-

ση μεγάλη μερίδα μαθητών, προερχόμενη από τα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, εντείνοντας προϋπάρχουσες ανισότητες. Με την τράπεζα θεμάτων πετούν την νεολαία εκτός σχολείου, με τη βάση του 10 εκτός σπουδών και εν γένει μέσω στης πολιτικής των ταξικών φραγμών πετσοκόβουν την προοπτική της. Βέβαια, η λυσσαλέα επίθεση στις καταλήψεις δεν φανέρωσε μόνο τις στοχεύσεις και τις διαθέσεις της κυβέρνησης για τους νέους, αλλά και τους φόβους της για μια ενδεχόμενη εξέγερση που θα μπει φραγμός στις μαύρες βλέψεις της. Γ' αυτό, άλλωστε, θέλουν με κάθε τρόπο να χωνέψουμε ιδεολογικά την πειθάρχηση και την υποταγή.

Οι καταλήψεις όμως, παρά την αρχική τους ορμή και το δίκαιο των αιτημάτων τους, δεν κατάφεραν, έως τώρα, να νικήσουν. Ρόλο σ' αυτή την εξέλιξη έπαιξε η ανεπαρκής συγκρότηση του μαθητικού συνδικαλισμού σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο, γεγονός που έθεσε όρια και δυσκολίες στη νικηφόρα έκβαση των κινητοποιήσεων. Για παράδειγμα, η αντίληψη του «έω τα κόμματα» που επικράτησε στους κύκλους των καταλήψεων και σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμπόδισε την παράθεση πολιτικών αιτημάτων, δεν βοήθησε στην παραπέρα πολιτικοποίησή τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να αποτελούν μονάχα έκφραση οργής. Φυσικά σε αυτό συνέβαλαν και οι λογικές ήττας, που έδειξαν στους μαθητές τον δρόμο της συνδιαλλαγής και του διαλόγου με το Υπουργείο, παρουσιάζοντας «αντιπροτάσεις» και «εκπαιδευτικά μοντέλα» στο σύστημα! Ιδιαίτερα δε, όταν η επίθεση της κυβέρνησης

Το συμπέρασμα λοιπόν από την πορεία των κινητοποιήσεών μας είναι ένα. Πως ο μαθητικός αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει! Τα αιτήματα μας είναι ανικανοποίητα και άρα δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω! Παρά το καθολικό lockdown, να βρούμε τρόπους να οργανωθούμε. Τα συνδικαλιστικά όργανα πρέπει να ανακτήσουν τον πολιτικό ρόλο που τους αρμόζει, να γίνουν μαζικές συνελεύσεις και συλλογικές διαδικασίες. Καλούμαστε να βαδίσουμε στον δρόμο της αναμέτρησης με το σύστημα ενάντια σε λογικές συνδιαλλαγής και λογικές εκτόνωσης, της δήθεν βίαιης σύγκρουσης, που συχνά το μόνο που καταφέρουν είναι να στήνουν γονείς και καθηγητές στο απέναντι μέτωπο. Οι καθηγητές και οι γονείς πρέπει σε αυτή τη μάχη να είναι στο πλευρό μας, αφενός γιατί είναι εξίσου θύματα της επίθεσης του κράτους, αφετέρου γιατί μια μαθητική εξέγερση, στηριζόμενη από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μπορεί να πάρει συνολικότερα χαρακτηριστικά και να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης.

Το συμπέρασμα λοιπόν από την πορεία των κινητώνας δεν πρέπει να σταματάρα δεν πρέπει να κάνουμε σύμβουλος τρόπους να οργανωθεί της πολιτικής του και συλλογικές διαδικασίες να μετρηθούν με το σύστημα τόνωσης, της δήθεν βίαιης πρόφασης την «απειρότητη πρόσβαση στη γη ση» προωθούνται - από πολύ πριν την εμφάνιση της πανδημίας (νόμος Διαμαντοπούλου το 2010) τα ηλεκτρονικά συγγράμματα και η ευρεία χρήση του διαδικτύου ώστε να καταφέρει ο φοιτητής να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος.

**Τηλεκπαίδευση:
ένας σύγχρονος «δούρειος ίππος»**

Μαρία Νιστά
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Γιάννενα

Με την πανδημία σε έξαρση και το σύστημα να την εκμεταλλεύεται, εντείνοντας ολοένα και περισσότερο την επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού, η νεολαία πλάι σε αυτόν, βρίσκεται για άλλη μια φορά «παγωμένη» και αβέβαιη μπροστά στις εξελίξεις. Το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς βρήκε τους φοιτητές αντιμέτωπους με όλο και πιο δυσμενείς συνθήκες. Έχοντας περάσει ήδη ένα εξάμηνο ηλεκτρονικών μαθημάτων και δύο τηλεξετασικές αποκλεισμών, βλέπουμε πια καθαρά το πραγματικό πρόσωπο της τηλεκπαίδευσης. Κόντρα στα συστημικά αφηγήματα περί «εκσυγχρονισμού» και «αναγκαίας» απρόσκοπης εκπαίδευτικής διαδικασίας, η τηλεκπαίδευση δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα τους.

λογήματα αυτά: η παρέμβαση του κράτους στις διαδικασίες του φοιτητικού κινήματος, το χτύπημα στο συνδικαλισμό και το φακέλωμα όσων αγωνίζονται και τολμούν να σηκώσουν κεφάλι, η περαιτέρω αποσυγκρότηση και διάλυση των συλλόγων και των οργάνων τους, η απομόνωση και αποχαύνωση των φοιτητών. Δε θέλουν οι φοιτητές να βρίσκονται και να συζητούν, να πολιτικοποιούνται και να παίρνουν αποφάσεις αγώνα. Επιπλέον, τα τηλεμαθήματα μπορούν και θα δρουν αντιπαραθετικά με δια ζώσης συνελεύσεις, καταλήψεις, πορείες, απεργίες. Ήδη είδαμε πώς το σύστημα χρησιμοποίησε την τηλεκπαίδευση για να καταστείλει τον αγώνα των μαθητών το προηγούμενο διάστημα, απειλώντας τους με ηλεκτρονικά μαθήματα, όταν έκαναν κατάληψη, σε μια προσπάθεια να μετατοπίσει τους καθηγητές συστήματος στα πανεπιστήμια, τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ; Όσον αφορά τη στάση των υπόλοιπων αριστερών δυνάμεων, έφτασαν μέχρι και να προτείνουν ηλεκτρονικές συζητήσεις στα πλαίσια των φοιτητικών συλλόγων. Κινούμενοι στη συνδιοικητική λογική τους, δε δίστασαν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές διασκέψεις συζητώντας τα «προβλήματα των φοιτητών» με συστημικές παρατάξεις, και το ίδιο το καθηγητικό κατεστημένο, που βρίσκονται απέναντι και ενάντια στους φοιτητές και τα συμφέροντά τους. Τέτοιες τακτικές νομιμοποιούν τον αντιδραστικότατο «τηλεσυνδικαλισμό» στις συνειδήσεις των φοιτητών, τους αποπροσανατολίζουν από την ουσιαστική πολιτική δράση και το μόνο που προσφέρουν είναι αυταπάτες.

Ένταση της επίθεσης και όρθωση των ταξικών φραγμών

Από τη μία η τηλεκπαίδευση, χρόνια επιδίωξη του συστήματος, έρχεται να ενισχύσει τους ταξικούς φραγμούς, την εντατικοποίηση των σπουδών και την καθηγητική αυθαιρεσία ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω επίθεση στα φοιτητικά δικαιώματα. Τα παιδιά των φτωχών και λαϊκών οικογενειών που δεν έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ ή υπολογιστή, που δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είναι οι πρώτοι που αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αυτοί που το σύστημα και η κυβέρνηση θέλει να πετάξει από τα πανεπιστήμια, στερώντας τους το δικαίωμα στις σπουδές. Άλλα ακόμα και για τους φοιτητές που μπορούν (όπως - όπως) να συμμετέχουν στα τηλεμαθήματα, οι όροι σπουδών γίνονται ασφυκτικοί και δυσκολότεροι. Η καθηγητική αυθαιρεσία έχει φτάσει στο κόκκινο, το πρόγραμμα σπουδών ελαστικοποιείται συνεχώς, με τους καθηγητές να βάζουν απουσίες, τηλεμαθήματα τα Σάββατα, ακόμη και να επιτίθενται λεκτικά σε φοιτητές. Δεν είναι επίσης μακριά η κατάργηση του δωρεάν συγγράμματος, αφού με πρόφαση την «απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση» προωθούνται - από πολύ πριν την εμφάνιση της πανδημίας (νόμος Διαμαντοπούλου το 2011) - τα ηλεκτρονικά συγγράμματα και η ευρεία χρήση του διαδικτύου ώστε να καταφέρει ο φοιτητής να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες και συνελεύσεις

Από την άλλη, η τηλεκπαίδευση δρα καταστατικά στους φοιτητικούς συλλόγους και στις συλλογικές τους διαδικασίες. Βλέπουμε συνεχώς να γίνεται λόγος για ηλεκτρονικές εκλογές, ψηφοφορίες και συνελεύσεις με πρόφαση την «αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών» και το «αδιάβλητο των διαδικασιών». Στην πραγματικότητα, άλλοι είναι οι στόχοι που κρύβονται πίσω από τα ιδεο-

παινετοτήματα και η αποστολά ζωντανών μαζικών φοιτητικών χώρων αποτέλεσε εμπόδιο για τη συνδικαλιστική δράση. Διάφοροι «ανεξάρτητοι» φοιτητές, που συνδράμουν χρόνια τώρα στην διάλυση γενικών συνελεύσεων και συλλογικών διαδικασιών, θυμήθηκαν τα φοιτητικά τους όργανα και προώθησαν ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πόσο ανεξάρτητοι άραγε, όταν έχουν ίδιες προτάσεις περί τηλε-ψηφοφοριών με το μακρύ χέρι του

σεις (οι ανεξάρτητοι χωροί, καθ με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας) θα σταματήσουμε οι φοιτητές την επίθεση που προχωρά ταχύτατα και τσακίζει δικαιώματα και κατακτήσεις, θα συγκροτήσουμε την πάλη και τις αντιστάσεις μας. Η θέση μας δεν είναι στις τηλεδιασκέψεις και στις τηλεψηφοφορίες, αλλά στις συνελεύσεις, στις διαδηλώσεις, στο κίνημα. Η υπεράσπιση αυτών των διαδικασιών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.

Πώς βλέπουμε εμείς τις
συλλογικές διαδικασίες

Το βασικό συλλογικό όργανο πάλης των φοιτητών – και ανώτατο όργανο των συλλόγων - είναι οι γενικές συνελεύσεις. Το μόνο πεδίο πραγματικής ζύμωσης και ουσιαστικής λήψης αποφάσεων, με δημοκρατικές και μαζικές διαδικασίες, στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και να δράσουμε συλλογικά και οργανωμένα. Μέσα από αυτές, τους φοιτητικούς συλλόγους και την πάλη μας, ανοίγει ο δρόμος για να αντισταθούμε στη λαϊλαπά που ετοιμάζει το σύστημα σε λαό και νεολαία. Κόντρα στον ατομικισμό και στη λογική του «τίποτα δεν γίνεται». Ενωτικά στη δράση. Ξεκαθαρίζοντας ποιοι είναι οι αντίπαλοι, οι ψεύτικοι φίλοι και οι σύμμαχοί μας. Μόνο μέσα από εκεί θα μπορέσει το φοιτητικό κίνημα να κάνει τα βήματα που πρέπει για να συγκροτηθεί. Πλάι στη γενική συνέλευση, οι φοιτητικές εκλογές είναι μια διαδικασία που δημιουργήθηκε από τους φοιτητές για τους φοιτητές, για την καλύτερη οργάνωση της πάλης τους ενάντια στην πολιτική του συστήματος. Γί' αυτό και δεν έχει καμία θέση το κράτος και οι παρεμβάσεις του (που θα συμβούν άμεσα μέσω των «τηλέων») σε αυτές. Έχω από τη λογική της ανάθεσης και εκπροσώπησης στις συγκλήτους, πρυτανείες και υπουργείο από διάφορους «καλοθελητές», ούτε δια ζώσης, πόσο μάλλον και ηλεκτρονικά!

Η τηλεκπαίδευση έρχεται να διευκολύνει το κλείσιμο σχολείων/εκπαιδευτικών μονάδων, να καταργήσει θέσεις εργασίας και να εντείνει τους ταξικούς φραγμούς και την εντατικοποίηση σε σχολές και σχολεία. Μόνο καταδικάζοντας κάθε «τηλε» και συμμετέχοντας σε δια ζώσης συνελεύσεις (σε ανοιχτούς χώρους και με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας) θα σταματήσουμε οι φοιτητές την επίθεση που προχωρά ταχύτατα και τσακίζει δικαιώματα και κατακτήσεις, θα συγκροτήσουμε την πάλη και τις αντιστάσεις μας. Η θέση μας δεν είναι στις τηλεδιασκέψεις και στις τηλεψηφοφορίες, αλλά στις συνελεύσεις, στις διαδηλώσεις, στο κίνημα. Η υπεράσπιση αυτών των διαδικασιών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.

Η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε

Το σύστημα, όμως, βγαίνει δυναμωμένο για το προχώρημα της φασιστικοποίησης

Στέφανος Νίτσας

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Γιάννενα

Σε παγκόσμιο επίπεδο στενεύουν συνεχώς τα περιθώρια ελευθερίας των λαών. Τα κράτη σκληραίνουν τη στάση τους και αντιμετωπίζουν με ωμότασο, οποιαδήποτε κίνηση πάει έστω και ελάχιστα να αφισιβητήσει την κυριαρχη πολιτική που επικρατεί.

Η αντιδραστική στροφή των πραγμάτων

Το ξέσπασμα της κρίσης του 2008 έφερε το σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο μπροστά σε μια σειρά από αδιέξοδα και αντιφάσεις. Στην ουσία αυτή η κρίση σηματοδοτεί την απόφαση των κέντρων των συστήματος -με δεδομένη την ήττα του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, και την οπισθοχώρηση των λαϊκών αντιστάσεων και αγώνων- να προχωρήσουν σε μια άνευ προηγουμένου ένταση της επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που είχε κατοχυρώσει ο λαός και η εργατική τάξη.

Παράλληλα με αυτή την επίθεση προχωράει και βαθαίνει η φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής ζωής. Δε θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά, καθώς το σύστημα γνωρίζει καλά ότι η επίθεση που διεξάγει θα γεννήσει αντιδράσεις και αγανάκτηση από την πλευρά του λαού. Θωρακίζει, λοιπόν, συνεχώς τα κράτος και τους καταστατικούς του μηχανισμούς, δημιουργεί ένα αντιδραστικό και αυταρχικό κλίμα και προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει και να καταστείται τον εχθρό λαού όποτε χρειαστεί.

Στη χώρα μας η αντιδραστική στροφή των πραγμάτων και το προχώρημα της φασιστικοποίησης, με σκλήρυνση της κρατικής τρομοκρατίας και καταστολής, εντάθηκε με την εφαρμογή των μνημονίων και με την επίθεση που αυτή έφερε σε μια σειρά από μέτωπα (εκπαίδευση, εργασιακά κλπ.). Από το 2010 και μετά, η αστική τάξη της χώρας, κάτω και από τις εντολές των ξένων αφεντικών της, έστρωσε ένα έδαφος όλο και πιο αντιδραστικό και προχώρησε σε μία σειρά από χτυπήματα στα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Για να μη μακρηγορούμε, φτάνει μόνο να δούμε τα χτυπήματα που έχει επιφέρει το σύστημα από την αρχή της χρονιάς. Η ανάδειξη της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση εγκαίνιασε, σε συνέχεια των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ, ένα νέο γύρο επίθεσης και περαιτέρω ένταση της φασιστικοποίησης. Η νομική κατάργηση του ασύλου και τα χτυπήματα που ακολούθησαν σε ΑΣΟΕΕ και μια σειρά διαδηλώσεις, η κατάσταση που διαμορφώθηκε στα Εξάρχεια με την παρουσία και τη στάση της



κε άγρια καταστολή σε πλατείες με πρόσχημα τον υγειονομικό κίνδυνο και ένα καθεστώς αστυνομικοπατρίας επιβλήθηκε στην χώρα. Παράλληλα με όλα αυτά, η κυβέρνηση πέρασε το νομοσχέδιο που είχε εξαγγείλει ήδη από την εκλογή της. Δηλαδή, το περιβόλιο νομοσχέδιο, χουντικής έμπνευσης, για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Ένα χτύπημα - τομή για τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα του λαού και της εργατικής τάξης, το οποίο έρχεται να καταργήσει την δυνατότητα του λαού να οργανώνεται και να παλεύει. Όσες διαδηλώσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα έχουν χτυπηθεί άγρια, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο όλο και πιο ασφυκτικό για τον λαό.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση νέο νομοσχέδιο που καταστρατηγεί περαιτέρω τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζό-

αστυνομίας, το χτύπημα των καταλήψεων, οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και η αναβάθμιση του τρομονόμου, η διαχείριση του προσφυγικού και η ωμότασο με την οποία τοποθετούνταν στελέχη της κυβέρνησης και του συστήματος, έδειχναν προς ποια κατεύθυνση οδηγούνταν τα πράγματα.

Το ξέσπασμα της πανδημίας έφερε το σύστημα μπροστά σε μια πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα του, κρίση η οποία λειτούργησε ως καταλύτης και όχινα ακόμα περισσότερο τις προϋπάρχουσες αντιφάσεις και αντιθέσεις. Παρ' όλα τα περαιτέρω αδιέξοδα που του δημιούργησε (και συνεχίζει να δημιουργεί), μέσα σε αυτή την κατάσταση στο σύστημα βρήκε την ευκαιρία να προχωρήσει σε σφραγίδοτερη επίθεση, στην κατεύθυνση του τακασμάτος όποιου δικαιώματος έχει απομείνει. Κάτω από τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που διαμόρφωσε η πανδημία, το σύστημα βάθυνε ακόμα περισσότερο τη φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής ζωής της χώρας.

Φασιστικοποίηση και φασισμός, συστατικά στοιχεία του καπιταλισμού

Με βάση τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθυποτάξει όποια φωνή του αντιτίθεται, να καταστείλει όποια κίνηση αντίστασης εναντίωνται στη βάρβαρη πολιτική του.

Με λίγα λόγια, δεν ζούμε καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οποία και θα παρέλθει ανεπιστρεπτή, ούτε κάποια ιδιότητη χούντα μιας δεξιάς κυβέρνησης. Το αντιδραστικό πλαίσιο που στρώνεται εδώ και καιρό δεν αποτελεί κάτι ένο οι για το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα. Αντίθετα, αποτελεί κανονικότητα για αυτό, συστατικό στοιχείο της λειτουργίας αυτού.

Το σύστημα, ουσιαστικά, ποτέ δεν αποδέχτηκε - πολύ περισσότερο δεν ενσωμάτωσε ως δικές του - τις ελευθερίες των μαζών και το δικαίωμά τους στην αφισιβήτηση των πολιτικών του, στην οργάνωση και την πάλη. Γιατί, απλούστατα, ποτέ δεν αποδέχτηκε και δεν θα αποδεχτεί την αυτοαναίρεσή του. Αντίθετα, παρέμεναν για αυτό βραχνάς που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποτινάξει. Η

ήττα του κομμουνιστικού κινήματος, που είχε ως αποτέλεσμα την αποσυγκρότηση του λαϊκού και ευρύτερα του νεολαίας και το δικαίωμά τους στην αφισιβήτηση των διαδηλώσεων που είχε εξαγγείλει ήδη από την εκλογή της. Δηλαδή, το περιβόλιο νομοσχέδιο, χουντικής έμπνευσης, για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Ένα χτύπημα - τομή για τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα του λαού και της εργατικής τάξης, το οποίο έρχεται να καταργήσει την δυνατότητα του λαού να οργανώνεται και να παλεύει. Όσες διαδηλώσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα έχουν χτυπηθεί άγρια, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο όλο και πιο ασφυκτικό για τον λαό.

Η φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής ζωής δεν εκφράζεται μόνο με καταστολή και νόμους. Αφορά και την ιδεολογική παρέβαση της αστικής τάξης, την κατασκοφάντηση αγώνων και ανθρώπων του κινήματος, το καθημερινό δηλητήριο που χύνεται απέναντι στις κομμουνιστικές και προοδευτικές ιδέες, το ξέπλυμα αντιδραστικών ιδεών και φασιστικών αποψεων με την προβολή και ανοχή τους, την βάρβαρη αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών, τις πολεμοκάπηλες κραυγές και τα εθνικιστικά παραληρήματα από στελέχη του συστήματος. Με λίγα λόγια, η φασιστικοποίηση αποτελεί ένα συνολικό

αντιδραστικό πλέγμα αντιλήψεων και πολιτικών που επιδρά πάνω στην ζωή λαού και νεολαίας, κανονάς την όλο και πιο μαύρη.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ίρθε προσφάτως και η απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης από την αστική δικαιούση. Η πλειοψηφία της αριστεράς έκανε λόγο «για αντιφασιστική νίκη», ενώ οι δυνάμεις του συστήματος για «νίκη της δημοκρατίας». Κατά την άποψή μας, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για τίποτα από τα δύο. Όσον αφορά την νίκη της δημοκρατίας, που ξεσπούμεται από συστηματικές δυνάμεις και κυβερνητικές φωνές, ο τρόπος που αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν την διαδήλωση έξω από το Εφετείο είναι ενδεικτικός, του πως εννοούν τη δημοκρατία τους. Όσον αφορά την πολιτική, που μπορεί να πανηγυρίζουμε για την αντιφασιστική νίκη, οι ρατσιστικές, φασιστικές και εθνικιστικές φωνές αυξάνονται και πληθυνούνται στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικονομία. Ένα εργαλείο που θα τρομοκρατούσε τον λαό και τη νεολαία και θα διοχέτευε την οργή τους σε ανώδυνα, για το σύστημα, μονοπάτια.

Η μετέπειτα πορεία της ωστόσο, άρχισε να δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς στο σύστημα για τον τρόπο που θα την διαχειριστεί και θα την αντιμετωπίσει. Η Χρυσή Αυγή με βάση την ενδύναμωσή της προσπάθησε να ασκήσει την δική της πολιτική, η οποία πολλές φορές δεν προσαρ-

μοζόταν πλήρως στις επιδιώξεις του συστήματος (προσφυγικό, τα λεγόμενα εθνικά θέματα, γεωπολιτικό) και προκαλούσε αρκετές παρενέργειες. Η διόγκωση της εγκληματικής της δράσης, με αποκορύφωμα τη δολοφονία Φύσσα, διαμόρφωσε έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι της, η οποία εκφράστηκε και με μαζικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις (π.χ. για τη δολοφονία Φύσσα). Είναι τότε, που το σύστημα αποφάσισε να την «περιορίσει» - με τη γνωστά γεγονότα που επακολούθησαν (συλλήψεις, έναρξη δίκης κλπ.) - επιδιώκοντας να «διαχωρίσει» και να ξεπλύνει την πολιτική του στα μάτια του λαού.

Ο φασισμός δεν ήταν κάτι νέο που προέκυψε στο πολιτι

Τα πράγματα έχουν ως εξής...

Αντιγόνη Βραχνάκη
Αρχιτεκτονική ΑΠΘ

Η επιστροφή στις σχολές, ήρθε χέρι-χέρι με τη συνέχιση της σφραγίδης επιθεώρησης στα φοιτητικά δικαιώματα και την πλήρη έλλειψη μέτρων υγειονομικής προστασίας. Μετά από ένα λειψό – για πολλούς σχεδόν ανύπαρκτο - καλοκαίρι, οι φοιτητές πανελλαδικά βρεθήκαμε για δεύτερη φορά αντιμέτωποι με μια τηλεεπαστική που μας μοίρασε απλόχερα μαζικούς αποκλεισμούς, αυθαιρεσίες καθηγητών, εντατικοποίηση και μαζικά κοψίματα. Πολλοί από εμάς βιώσαμε μια αδιάκοπη περίοδο εξεταστικής από τον Ιούνιο, καθώς σε πολλά τμήματα οι εξετάσεις και οι αναβληθείσες κλινικές και εργαστητικές διήρκησαν μέχρι και τον Αύγουστο. Για δεύτερη φορά το Σεπτέμβριο επιβεβαιώθηκε η άποψη των Αγωνιστικών Κινήσεων πως δεν μπορούν όλοι οι φοιτητές να συμμετάσχουν στις τηλεεπαστικές, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα με την εξεταστική του Ιουνίου, φοιτητές από φτωχότερα στρώματα, φοιτητές που μένουν σε εστίες τηλεεπαστικές, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα εξετάσεις.

Παράλληλα, γίναμε μάρτυρες αμέτρητων περιστατικών καθηγητικής αυθαιρεσίας και εκδικητικότητας. Μετά το μούδιασμα της πρώτης τηλεεπαστικής του Ιουνίου, και τα αμέτρητα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεγαγωγή της, όπως πλατφόρμες που κατέρρευσαν ή καθυστερούσαν την υποβολή απαντήσεων (ενδεικτικά, αυτό συνέβη στην Ιατρική Α.Π.Θ.), πολλοί καθηγητές με πρόφαση την αντιγραφή και την υποτιθέμενη άνεση που προσφέρει η εξέταση από το σπίτι, έδειξαν ένα ακόμα πιο τιμωρητικό και σκληρό πρόσωπο. Υπέρογκα θέματα με ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο να επιλυθούν, αδυναμία επιστροφής σε προηγούμενο θέμα και διόρθωσης αυτού, αναγκαστική χρήση εξοπλισμού, αφού απαιτούνταν ανοιχτές και μικρόφωνα καθ'όλη τη διάρκεια της εξέτασης, πλατφόρμες που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την εξέταση, απειλές, φωνές και προσβολές καθηγητών, ήταν η «κανονικότητα» του Σεπτεμβρίου. Σε τηλεεπαστικές μαθημάτων, δινόταν ελάχιστος χρόνος, με δύσκολα θέματα. Σε μια εξεταστική με τέτοιους όρους, ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής, η πιθανότητα να περάσουμε μαθήματα ήταν ελάχιστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξεταστική των Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ με προκλητικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας.

Φάνοντας στο νέο χειμερινό εξάμηνο, τα πανεπιστήμια άνοιξαν με ένα μείγμα εξ' αποστάσεων

και δια ζώσης εκπαίδευσης που διαφοροποιήθηκε ανά τμήμα και πόλη. Το άνοιγμα αυτό αποδειχτήκε πολύ επικίνδυνο, αφού τα μέτρα προστασίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Δεν γίνονταν γενικές απολυμάνσεις κτιρίων, το ελάχιστο προσωπικό καθαριότητας δεν ανανεωνόταν και έπρεπε να καθαρίσουμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο μάθημα. Τα δρομολόγια για των λεωφορείων ήταν επικίνδυνα μειωμένα, με αποτέλεσμα ο κόσμος να συνωστίζεται. Κανένα δωρεάν τεστ δεν γινόταν στους φοιτητές, δεν πρερχόταν κανένα μέσο απομικής προστασίας και ο αριθμός φοιτητών στα δια ζώσης τμήματα συχνά ήταν μεγάλος. Φυσικό επόμενο, τα πανεπιστήμια που είστεις πανελλαδικά να «κολυμπάνε» στα κρούσματα (π.χ. εστίες του ΑΠΘ). Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων παρέμεναν άφαντες, όταν καθημερινά αρρώσταιναν όλοι και περισσότεροι φοιτητές, οι οποίοι αναγκάζονταν να πληρώσουν το μεγάλο ποσό που απαιτούνταν για να αγοράσετε το τεστ από την τσέπη τους, προκειμένου να εξετάσεις.

Η τηλεκπαίδευση, που κατά τα άλλα αποτελεί «έκτακτο μέτρο», έξυπηρετεί τις πολιτικές της κυβέρνησης για την παιδεία, μέσω αποκλεισμών των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση του προγράμματος και της ύλης, στέρηση, στέγαση, μεταφορές) κ.ά.

Τα φαινόμενα αυτά εμφανίστηκαν σε όλα τα πανεπιστήμια πανελλαδικά και θα ήταν αυταπάτη να τα αποδίδουμε σε «κολλήματα» μεμονωμένων καθηγητών ή κακή διαχείριση της διοίκησης ενός πανεπιστημίου. Η πάλη για διεκδίκηση μέτρων προστασίας για το λαό μπαίνει σε προτεραιότητα. Το αίτημα για κατοχύρωση του εξαμήνου, που από τους πρώτους μήνες στήριξαν και πάλεψαν οι Αγωνιστικές Κινήσεις, παράλληλα με την πάλη για άνοιγμα των σχολών μόνο εφ' όσον παρέχονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στους φοιτητές, παραμένουν οι πιο δικαιοί διεκδίκησεις, που απευθύνονται στις ανάγκες όλων των φοιτητών ανεξαρέτως. Μακριά από σάπιες λογικές συνδιαχείρισης και συνδιαλλαγής με τους εχθρούς του, λογικές τις οποίες καλλιεργούν με μεγάλο ζήλο οι δυνάμεις της ρεφορμιστικής αριστεράς στους συλλόγους, το φοιτητικό κίνημα πρέπει να στραφεί προς την οργανωμένη πλήρη. Μέσα από τα συλλογικά του όργανα, χρειάζεται να παλέψει για την ανακοπή της επίθεσης και της πολιτικής των ταξικών φραγμών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να διεκδικήσει ασφαλείς πουδές, πτυχία με δικαιώματα και ίση, πλήρη και δωρεάν περιθαλψή για όλους.

Με τα δεδομένα της πανδημίας να μεταβάλλονται συνεχώς, η τηλεκπαίδευση πλέον αποτελεί την μόνη εκπαίδευτική διαδικασία, καθώς όλα τα πανεπιστήμια πανελλαδικά κλείνουν για τουλάχιστον ένα μήνα. Μέχρι στιγμής δεν κατορθώθηκε να υπάρξει απάντηση στην παρωδία της τηλεκπαίδευσης από πλευράς φοιτητικού κίνηματος. Μεγάλη μάζα φοιτητών την αποδέχεται, καθώς πλασάρεται σαν μονόδρομος για την εκπαίδευση και διαδικασία. Μάζα η οποία επηρέαζεται και από την υπόλοιπη φοιτητική αριστερά που όχι μόνο την αποδέχτηκε εξ' αρχής, αλλά διαμορφώνει ακόμα και προτασεολογία για τη «βελτίωσή» της, νομιμοποιώντας την πλήρωση στις συνειδήσεις του κόσμου. Λογικές που εκτείνονται και στα πλαίσια της δράσης του συλλόγου, με προσπάθειες για τηλεσυνεδρύσεις. Τέτοιες λογικές πάντα θα μας βρίσκουν απέναντι. Για εμάς, ήταν και παραμένει – ξεκάθαρο, ότι η τηλεκπαίδευση είναι ένα αντιδραστικό εργαλείο στα χέρια του συστήματος, γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή ανοίξαμε



Το μέλλον της νεολαίας θα κριθεί στους δρόμους!

Στάθης Κατσιμπίνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ξάνθη

Εμείς οι νέοι δεν χωράμε στα καλούπια του συστήματος

Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από την όξυνση της κρίσης του συστήματος όσον αφορά το σύνολο των σχέσεων που το διέπουν, καθώς και από αδυναμίες και οδιέξοδα σχετικά με τις φιλοδοξίες, τις μορφές, και τους συνοχεπομόύ βάσει των οποίων λεπτουργούσε. Το καπιταλιστικό σύστημα, στο μπεριαλιστικό του στάδιο, διανύει την πιο βαθιά δομική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα με την έκφρασή της στο πεδίο της οικονομίας, η κρίση αποτυπώνεται στην όξυνση των ανταγωνισμών σε γεωστρατικό, πολιτικό, ενεργειακό επίπεδο και διαμορφώνει έντονη ρευστότητα στις εξελίξεις. Οι ανταγωνισμοί των μετεπιαλιστών για το ξαναμοιράσμα του κόσμου οδύνονται συνεχώς σε διάφορα πεδία γύρω από την περιοχή που ζει ο λαός μας. Παράλληλα, ο «ένος» κόσμος που διαμορφώνει το σύστημα έχει ως χαρακτηριστικό την αλλαγή των όρων εκμετάλλευσης και καπατίσεων του λαού και της εργασίας που έχει την ιδιαίτερη σημασία της εργασίας της περιοχής που ζει ο λαός. Εξέλιξη η οποία διεξάγεται στο έδαφος, της αποσυγκρότησης των λαϊκών μετώπων πάλης, που έχει τις αφετηρίες της στην ήτη του εργαστικού επαναστατικού κομμουνιστικού κίνηματος, ίδιαίτερα, από προσθέσμους στην εξόσωση την πανδημία, γίνεται φανερό ότι η υπάρχουσα κρίση διαπλέκεται με την υγειονομική. Η «κρίση μέσα στην κράτη» κάνει πλέον έκδηλα τα βαθιά αδιέξοδα και τις αδιναμίες του συστήματος, ενώ η διαχειρίστηκε της έγειμνωσε το αντιδραστικό του προσωπείο στα μάτια λαού και νεολαίας.

Η πανδημία δεν είναι η καθευτή αιτία της οπισθοδρόμησης σε επίπεδο δικαιωμάτων και της επιδείνωσης των όρων ζωής αλλά μία εξέλιξη που αξιοποιήθηκε για να ξεδιπλωθεί όλη η αντιλαϊκή λαϊκότητα, που ουτών ή μάλλον επιδιώκει το σύστημα. Έτσι, κάνοντας την πανδημία ευκαιρία, όλα τα προσωπικά και έκτακτα μέτρα που εισήχθησαν για ενισχύσουν την «εθνική προσπάτη» απέναντι σε ορατούς και αόρατους εχθρούς, εντέλει παγιάθηκαν στην κατεύθυνση ολιγεπώτερης επίθεσης απέναντι στον λαό. Πολλές φορές, με μπόλικη δύση τρομοκρατίας και οικληρής καταστολής απέναντι σε κάθε συλλογική φωνή αντίστασης και διεκδίκησης. Σκοπός βέβαια αυτού του κειμένου δεν είναι να αναλύσει διεξοδικά όλες τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που περνούσαν μέρα μέρα και τα νομοσχέδια που «έρχονται». Η νεολαία ψάχνει απαντήσεις για τον κόσμο στον οποίο ζει, σπουδάζει και εργάζεται, ψάχνει προσποτική για ένα καλύτερο αύριο, αναφωτάει σε περιοχές της

Από την εκπαίδευση μέχρι την εργασία, η επίθεση ντύνεται με το περιβλήμα της αστικής ιδεολογίας. Οι άριστοι, καλοί μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι όχι. Οι πειθαρχημένοι φοιτητές, που θα τελειώνουν εντός του ν+2 και δεν θα μπλέκονται με τον συνδικαλισμό, θα βρουν κάποια θέση εργασίας παρά την ανεργία. Η υπόλοιπη μάζα δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται και να διεκδικεί, αφού οι ευκαιρίες ήταν εκεί, απλώς δεν τις αξιοποίησε. Έτσι, προσπαθούν να πείσουν τη νεολαία ότι πάνω κάτω όλα είναι θέμα απομικής ευθύνης, γι' αυτό πρέπει να αφομοιώσει τον απομισμό και τον ανταγωνισμό. Ότι από τη μία υπάρχουν οι άξιοι, οι ικανοί, οι άριστοι, από την άλλη αισιοί που δεν πρέπει να έχουν καμία απαίτηση ή βούληση. Η ίδια η έννοια του δικαιώματος, άλλωστε, αποτελεί για τον καπιταλισμό ξένο σώμα. Το δικαίωμα στην συλλογική διεκδίκηση, στις δωρεάν σπουδές και στη δουλειά με αξιοπρέπεια είναι «χαρακιές» στο σώμα του συστήματος, που μια προηγούμενη περίοδο δημιούργησε το κίνημα και τώρα το σύστημα προσπαθεί να «επουλώσει».

Ας κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στα μέτωπα της επίθεσης (που προϋπήρχε και οξύνεται) απέναντι στην νεολαία. Στην εκπαίδευση, γίνονται σοβαρά βήματα στην κατεύθυνση της αντιδραστικής μονοπλανικής αναπροσαρμογής της. Ο χαρακτήρας αυτών των αλλαγών σχετίζεται με πις μεταβολές στο πεδίο της παραγωγής και της οικονομίας. Υλοποιείται η κεντρική επιδώξη του συστήματος να διαμορφώσει ένα πιο ταξικό τοπίο μέσα στα πανεπιστήμια, απρόσιτο για τα λαϊκά στρώματα, εναρμονίζοντας έτσι την εκπαίδευση με τους όρους και τους συσχετισμούς που επικρατούν στην κοινωνία και στην εργασία. Γ' αυτό οι κάθε λογής ταξικοί φραγμοί κατέχουν κομβική θέση σε αυτή τη διαδικασία. Τράπεζα θεμάτων, «Νέο Λύκειο», αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, βάση του 10 (και επιπλέον βάση για τα μαθήματα βαρύτητας), διαγραφές, δίδακτρα, εντάσσονται σε αυτό τον σχεδιασμό. Θα αρκούσε μια απλή στατιστική έρευνα μετά την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, για να αποδείξει το μεγάλο ταξικό ξεσκαρτάρισμα που συντελείται. Ιδιαίτερα με την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, διεξήχθη ένα πρωτοφανές χτύπημα στο δικαίωμα στις σπουδές, αφού από την πρόσβαση σε τηλεμαθήματα και τηλεεξάσεις αποκλείστηκε, πρώτα και κύρια, το φτωχότερο κομμάτι της νεολαίας. Γεγονός, που δεν ήταν «απύχημα», αλλά επιδίωξη.

Ταυτόχρονα, οι οικονομικές πιέσεις της περιόδου αναγκάζουν τη νεολαία να ενταχθεί ηλικιακά νωρίτερα στην αγορά εργασίας - είτε παράλληλα με τις οποιδές, είτε εγκαταλείποντάς τις - λόγω οικονομικών δυσκολιών. Γ' αυτή τη νεολαία είναι ήδη στρωμένος ένας εργασιακός μεσαίωνας με έλαστική, μαύρη εργασία, απλήρωτες υπερωρίες, υποκατώτατο μισθό των 200 ευρώ και εντατικοποίηση της δουλειάς με τηλεργασία. Σε εργασιακό επίπεδο, διαμορφώνεται ο σύγχρονος εργαζόμενος - σκλάβος ο οποίος δεν δουλεύει, αλλά «απασχολείται» από την εργοδοσία που τον χρησιμοποιεί όσο και όποτε χρειάζεται.

Παράλληλα, η υγεία λαιού και νεολαίας τίθεται σε αμφισβήτηση καθημερινά, αφού το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκει το σύστημα υγείας λίγο πριν την κατάρρευση. Για την πλειοψηφία του κόσμου είναι άγνωστο το πού, εάν και με τι κόστος θα έχει πρόσβαση σε διάγνωση και περιθαλψή. Ο μεγάλος υγειονομικός κίνδυνος για την νεολαία, λόγω των ανάπταρκτων μέτρων προστασίας και της αδιαφορίας του συστήματος να μεριμνήσει για τις ζωές της, αναδειχθήκε με το επικίνδυνο άνοιγμα σχολών και σχολείων. Άνοιγμα που διαδέχθηκε το σταδιακό κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ύστερα από την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων. Ταυτόχρονα βέβαια, η παραγωγή παραμένει σε λειτουργία και οι εργαζόμενοι τους βασιλιάζονται απροστάτευτοι στους χώρους εργασίας. Η παράβλεψη του υγειονομικού κόστους χάριν της «βαριάς βιομηχανίας» του τουρισμού αλλά και της κερδοφορίας του συστήματος συνολικά, οδήγησε στα καθημερινά τετραψήφια νούμερα κρουσμάτων.

Στο γεωπολιτικό επίπεδο, η πανδημία δεν σταμάτησε τους ανταγωνισμούς, ούτε περιφερειακά ούτε παγκοσμίως, ίσα ίσα αποτέλεσε καταλύτη για την όξυνσή τους. Τα μέτωπα που ανοίγουν οι ιμπεριαλιστές είναι πολλαπλά και δεν προβλέπεται να επιλυθούν ειρηνικά, ιδιαίτερα στη φάση των αδιεξόδων που διαπερνούν τις δικές τους επιδιώξεις και ανταγωνισμούς. Η νεολαία βρίσκεται αντιμέτωπη με τους πολεμικούς κινδύνους που οι ανταγωνισμοί τους γεννούν. Στην περιοχή μας, περάσαμε «σοχιστά» από ένα θερμό επεισόδιο τους τελευταίους μήνες και η όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων συνεχίζεται. Κάρδρο αυτής είναι η ενδοιμπεριαλιστική αντιπαράθεση και οι κίνδυνοι που εγκυμονεύει, οι τυχοδιωκτισμοί και οι επιθετικές κινήσεις των δύο εξαρτημένων αστικών τάξεων. Οι εξελίξεις συνοδεύ-
τηκαν από την απαίτηση για εθνική ενότητα προκειμένου η νεολαία να είναι αναλώσιμο δυναμικό για τις ιμπεριαλι-
στικές και αστικές επιδιώξεις. Αν κάνουμε μία αναδρομή στο σύντομο παρελθόν και φτάσουμε ως το σήμερα, είναι αιμέτρητες οι φορές που στο όνομα της ασφάλειας και της ειρήνης, έχουν κομψαπιστεί χώρες και λαοί από τους ιμπεριαλιστές. Η μετατροπή της χώρας σε μία απέραντη αμερικανο-νατοϊκή βάση, οι κίνδυνοι από το βάθεμα της εξάρτησής της και η πιο άμεση εμπλοκή στους ανταγωνισμούς, πρέπει να είναι ζήτημα καθημερινής ανησυχίας για τη νεολαία.

Απαγόρευση αντίστασης, πειθάρχηση και στοχοποίηση κοινωνικής ζωής

Η νεολαία είναι ένα καζάνι που βράζει. Είναι αμφιβόλο το κατά πόσο έχει πειστεί από τα αφηγήματα του συστήματος, ιδιαίτερα με βάση τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Πέραν της πειθούς βέβαια, υπάρχει και ο πειθαναγκασμός, είτε με την άμεση καταστολή και την τρομοκρατία, είτε με τη στοχοποίηση και την επιθετική ρητορική. Με τα μέτρα απαγόρευσης συναθροίσεων, τα πείσματα των ΜΑΤ σε πλατείες, την τηλε-απομόνωση σε επίπεδο σχολών, την τωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και την άγρια καταστολή των «παραβατών», το σύστημα έβαλε τη νεολαία στο στόχαστρο. Είναι μέτρα που παρουσιάζονται ως υγειονομικά, έχουν όμως πολιτικό περιεχόμενο. Γάιτα και είναι υγειονομικά ακατανόητη, για παράδειγμα, η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12 π.μ., την ώρα που ο κόσμος συνωστίζεται αναγκαστικά τα πρωινά στα λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του.

Το σύστημα έρει πολύ καλά ότι είναι αναπόφευκτη η δημιουργία αντιστάσεων στους κόλπους της νεολαίας και τρέμει μία οργανωμένη συλλογική αντίδραση. Τρέμει το γεγονός ότι μπορεί αυτή να αποκτήσει ρόλο πυροδότη για το ευρύτερο λαϊκό κίνημα. Γίαυτό χτυπάει (και με την ευκαιρία της πανδημίας) το Άσυλο, εξαγγέλλοντας δια στόματος Μητσοτάκη την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας που θα συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ και την εφαρμογή κάρτας εισόδου. Τα μέτρα αυτά είναι άμεση συνέχεια της νομικής κατάργησης του ασύλου, των λοκασιών σε σχολές (όπως στην ΑΣΟΕΕ), των επιθέσεων των ΜΑΤ σε φοιτητικές κινητοποιήσεις και εξυπηρετούν το χτύπημα των συλλογικών διαδικασιών των φοιτητών. Η ένταση της κρατικής καταστολής με αποδέκτη και τη νεολαία ήταν εξ αρχής στους στόχους της κυβέρνησης, προκειμένου να την τρομοκρατήσει και να της στερήσει τα δημοκρατικά της δικαιώματα. Για λογαριασμό του συστήματος, την καταστέλλει σε κάθε χώρο συνεύρεσης, όπως η πλατεία, όπου θα μπορούσε να συζητήσει και να πολιτικοποιηθεί.



Εξαρση της πανδημίας φορτώνεται συχνά, ω μίας βιομηχανίας ψευδών ειδήσεων, στην λαϊα και στην «ασυνείδητη» συμπεριφορά, που δεν καταλαβαίνει την επικινδυνότητα εξελίξεων, συνωστίζεται και κάνει πάρτι. Με τρόπο αυτό, η κυβέρνηση και το σύστημα θη μία απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους από την άλλη δικαιολογούν την περιστολή συλλογικής της έκφρασης. Εδώ, να τονιστεί η μία φορά ότι ούτε ο λαός, ούτε η νεολαία υπν να απολογηθούν σε κανέναν. Απέδειξαν, περίσσο της καραντίνας, την υπευθυνότητά, όχι απέναντι στο σύστημα, αλλά στους τούς τους. Κατάφεραν να αυτοπροστατεύουν, την ώρα που το σύστημα παρουσίαζε ως ονικότητα τους θανάτους και τις τρομερές είψεις του συστήματος υγείας. Πλάσαρε την σία της αγέλης ως κάτι αναπόφευκτο, που επιδέχεται κρατικής παρέμβασης. Έφτασε ώστα να προβάλλει τη φυσική επιλογή σαν ιο, που (πρέπει να) διέπει τις σύγχρονες αν- ύπνινες κοινωνίες. Από αυτό το σύστημα ήταν αμενόμενο – κι έτσι έγινε – να μην πάρει ουσι- πικά μέτρα για την υγεία του λαού, παρά μόνο νι έκρινε απολύτως αναγκαία για να διασφα- ει τη λειτουργία του.

εργαλειοθήκη του συστήματος για να επι-
λει την καταστολή, προστέθηκαν η τηλεκ-
ευση, η τηλεργασία, ο τηλεσυνδικαλισμός,
οποίων η εφαρμογή αποτελούσε επιδιώξη
πανδημίας. Η τηλεκπαίδευση δεν εξυπηρε-
τούσα την επιβολή αποκλεισμών και εντα-
ποίησης, αλλά συμβάλλει στο χτύπημα των
λογικών διαδικασιών, αξιοποιείται σαν μη-
χρήστης καταστολής και διάσπασης των
νων. Αυτό επικυρώνεται από την υπουργική
φραση στις 30/9, με την οποία τα τηλεμαθή-
τι γίνονται υποχρεωτικά σε σχολεία υπό κα-
ψη, ενώ οι «καταληψίες» παίρνουν απου-
στή. Εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, καθώς
ης η εμφάνιση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών
συνελεύσεων», έχουν ήδη αφήσει αρνητικά
μένα σε επίπεδο φοιτητικού συνδικαλι-
σμού. Όπου έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιες δια-
σίες, το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι
στειρωμένο πολιτικά, ενώ οι κινητοποιήσεις
άχιστον συμβολικές, γιατί μαντέψε... είναι
ιυτές ηλεκτρονικές. Το νέο νομοσχέδιο στα
σιακά, που περιλαμβάνει υποχρεωτικές
τηλεοπτικές ψηφοφορίες, αναδεικνύει ότι το
ρήμα στο συνδικαλισμό θα διευρυνθεί.

γματα στην πειθάρχηση της νεολαίας προκαλούν οι μαθητές!

Την εικόνα παντοδυναμίας, καθολικού ελέγχου και επιβολής του συστήματος πάνω στις ζωές μας, έσπαισαν οι μαθητές! Η νεολαία, παρά τις όποιες πίεσεις, δεν θα μείνει παθητική εσαεί, θα δημιουργήσει αντιστάσεις. Αυτό είναι το ηχηρό μήνυμα που πέφρασαν οι μαθητές με τον αγώνα τους, τις πανελλαδικές καταλήψεις, τη μαχητική τους στάση κόντρα στο Υπουργείο και ας πάλεψε αυτό με κάθε τρόπο να φιμώσει τις φωνές τους. Ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις τους, μέσα από τη συλλογική πάλη, κατάφεραν να ταράξουν την «κανονικότητα» της περιόδου. Ανεξαρτήτως της έκβασης και των υλικών αποτελεσμάτων του μαθητικού αγώνα, μπήκε μία γερή παρακαταθήκη για το σύνολο της νεολαίας. Ότι, δηλαδή, οι αγώνες ενάντια στο σύστημα και η πίστη στις δυνάμεις του μαζικού κινήματος, μπορούν να δώσουν άνθηση, να πετύχουν νίκες και ανατροπές. Ακόμα και στην πιο δύσκολη περίοδο, όπως την σημερινή, που η έκταση της επίθεσης, ο αρνητικός συσχετισμόι και η αποσυγκρότηση, βαραίνουν όποιες προσπάθειες αντίστασης ξεπηδούν. Παρά τα βαριδιά της περιόδου, είδαμε ένα δυναμικό αποφασισμένο να παλέψει για ουσιαστικά μέτρα προστασίας προκειμένου να υπερασπιστεί την δικιά του υγεία και των γονιών του. Δυναμικό που αντιλαμβάνεται στο πετσί του τους ταξικούς φραγμούς, γί' αυτό και επιχείρησε να τους κοντράρει σε όλες τις εκφράσεις τους. Τα αιτήματα ενάντια στον νόμο Κεραμέως είναι ενδεικτικά. Αυτός είναι ο λόγος που οι μαθητές δέχτηκαν πρωτόγνωρη καταστολή και συκοφάντηση, βαρφίστηκαν «αρνητές μάσκας» και «υποκινούμενοι», χτυπήθηκαν και συνελήφθησαν, στοχοποιήθηκαν από «αγανακτισμένους» γονείς και τιμωρήθηκαν από το Υπουργείο με υποχρεωτικά πλεμαθήματα.

Οι μαθητικοί αγώνες έπρεπε να παταχθούν με κάθε μέσο, γιατί ανέδειξαν για άλλη μια φορά τον ρόλο που μπορεί να αποκτήσει η νεολαία, ως πυροδότης του ευρύτερου κινήματος. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη δυναμική που θα δημιουργούσε ένα κοινό μέτωπο μαθητών- εκπαιδευτικών- φοιτητών, που θα πάλευε για τα κοινά τους προβλήματα, για υγεία σε σχολές και σχολεία, ενάντια στην τηλεεπαίδευση/ τηλεργασία και στον νόμο Κεραμέως. Ακόμα περισσότερο, αν αυτό το μέτωπο συνδεόταν με την πάλη του λαού και της εργατικής τάξης. Αυτή η ενόπτητα των διαφόρων κομματιών του κινήματος αποτελεί αναγκαίοτητα, όχι γιατί υποτιμούμε τα αυτόνομα νεολαίστικα κινήματα, αλλά γιατί θέλουμε να υπενθυμισόμεμε τα όρια που έχει μια τέτοια πάλη της νεολαίας, αν δεν βρει συμμάχους. Ακόμα, γιατί δεν θεωρούμε ότι η νεολαία αποτελεί την πρωτοπόρα δύναμη εντός του κινήματος. Η αντίθεση κεφαλαιο- εργασία εξακολουθεί να θέτει το ζήτημα της πρωτοπορίας του κινήματος στις πλάτες της εργατικής τάξης, ως φορέα των επαναστατικών ανατροπών και της πλήρους αναμέτρησης με το σύστημα.

Παραμένει όμως, μοναδική η αξία της νεολαίας στην πάλη, ως εκείνο το υποκείμενο που μπορεί να ταρακουνήσει από την αδράνεια ευρύτερες μάζες. Η αναγκαία σύνδεση λαού και νεολαίας προϋποθέτει πολιτική συζήτηση που δεν θα εγκλωβίζεται στα στενά όρια του μικρόκοσμου του σχολείου και της σχολής. Δεν είναι τυχαίες οι πιέσεις και «παρανέσεις» των συστηματικών δυνάμεων για περιορισμό των συζητήσεων αποκλειστικά στα φοιτητικά ή μαθητικά ζητήματα. Μήπως δεν δημιουργούν οι συζητήσεις για τα Rafale, που υπήρχαν σε μαθητικά αιτήματα, έδafos για τη συμπόρευση σε έναν αντιπολεμικό- αντιυμπεριαλιστικό κίνημα που είναι τόσο αναγκαίο; Ή μήπως αυτή η πάλη δεν μας αφορά και ας είμαστε αυτοί που θα σφαχτούν σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο;

Χατσοτολή, φασιστικοποίηση και «δημοκρατία» του συστήματος

Παίρνοντας πάσα από όσα βιώσαν οι μαθητές, έχει αξία να κατατεθούν κάποιες σκέψεις για την αστική δημοκρατία, μια συζήτηση που απασχόλησε ιδιαίτερα μετά τη δίκη της Χ.Α, πολλές φορές καταλήγοντας σε λάθος συμπεράσματα. Πίστη δημοκρατία και ελευθερία έχει το κεφάλαιο και πόση η νεολαία και οι πλατιές εργαζόμενες μάζες στο σύστημα αυτό: Ακόμα και αν αφήσουμε εκτός συζήτησης τους καθημερινούς καταναγκασμούς που βιώνουν οι τελευταίοι, αρκεί μια αναδρομή στην καταστολή του τελευταίου διαστήματος, που παρέπεμπε σε άλλες εποχές, για να εγείρει αυτό τον προβληματισμό. Προφανώς η όξυνση της φασιστικοποίησης της δημόσιας και πολιτικής ζωής δεν είναι σήμερα αποτέλεσμα κάποιας εξουσίας της ακροδεξιάς. Η πρωτοφανής περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και δη της νεολαίας είναι γεγονός, στο πλαίσιο της αιστικής δημοκρατίας. Ο – χουντικής έμπνευσης – νόμος για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, το ξύλο σε πλατείες και πορείες, οι συλληψεις μαθητών και τα κατασκευασμένα κατηγορητήρια σε βάρος διαδηλωτών, είναι κάποια παραδείγματα.

Πρέπει να αποφεύγονται λαθημένες και ανιστόρητες ταυτίσεις, ακριβώς γιατί μια ματιά ανά τον κόσμο και τη βίαιη αντιμετώπιση των κινημάτων σε ΗΠΑ, Χιλή, Γαλλία κλπ δείχνει πως η όξυνση της καταστολής δεν αποτελεί εγχώριο φαινόμενο, ούτε φανερώνει το πρόσωπο της εξουσίας ενός φασιστικού καθεστώτος, αλλά το στυγνό πρόσωπο της κυριαρχίας του καπιταλισμού. Δεν είναι λοιπόν να πέφτει κανείς από τα σύννεφα που το ίδιο το σύστημα υπήρξε η μήτρα του φασισμού, που ανάλογα με τις ανάγκες του, άλλοτε τον αβαντάρει και άλλοτε τον μαζεύει. Αντίστοιχα ποια είναι εκείνη η σχέση που διαπερνά τις έννοιες των ελευθεριών και της δημοκρατίας στο σύστημα που ζούμε; Όσο είναι διασφαλισμένη η κυριαρχία της κεφαλαιοκρατικής τάξης διατηρείται μία επίφαση των εννοιών αυτών, ένα δημοκρατικό προσωπείο, ενώ από τη στιγμή που αυτή αμφισβητείται ή κλονίζεται επιστρατεύονται οι πιο ανελεύθερες και έντονες μορφές καταστολής, καταπίεσης έως και οι μαύρες εφεδρείες. Η περίοδος αυτή, της δομικής κρίσης και στη χώρα μας, μπορεί να μην επιτάσσει άπλωμα φασιστικών μορφωμάτων με τα χαρακτηριστικά της X.A. (είναι ένα ζήτημα το πόσο ευθυγραμμισμένη ήταν και αυτή ή αν ξέφευγε), αλλά δημιουργεί την ανάγκη στο ακέραιο για το σύστημα, με πιο οργανωμένο, πολιτικό και θεσμικό τρόπο να προωθήσει τη φασιστικοποίηση της δημόσιας και πολιτικής ζωής. Να μετατοπίσει ένα σύνολο σχέσεων σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση.

Ενταγμένη στο πλαίσιο αυτό και σε άμεση σύνδεση με τους ελληνοτουρκικούς ανταγωνισμούς και την παρέμβαση των Ιμπεριαλιστών στην περιοχή, έρχεται η συζήτηση για αύξηση της στρατιωτικής θητείας και υποχρεωτική στράτευση στα 18. Συζήτηση που εκφράζει και τις βλέψεις της αστικής τάξης για περαιτέρω ιδεολογική παρέμβαση στη νεολαία, για την οποία ο στρατός παρέχει έύφορο έδαφος. Μελλοντικοί φοιτητές και εργαζόμενοι θα δέχονται την επιρροή του στρατού πριν το πανεπιστήμιο και την εργασία. Θα μαθαίνουν νωρίς την πειθαρχία και την συμμόρφωση με τις διαταγές των ανωτέρων, ώστε να γίνουν πιο εύκολα διαχειρίσιμοι από την εργοδοσία. Θα μαθαίνουν την υποταγή στους συμμάχους Ιμπεριαλιστές «προστάτες» των ΗΠΑ και ΕΕ και στην εξαρτημένη από αυτούς εγχώρια αστική τάξη. Θα γαλουχούνται στην εθνική ομοψυχία, στο μίσος για τους εχθρούς «εξ ανατολάφ» και τους γειτονικούς λαούς. Όλα τα παραπάνω είναι συστατικά στοιχεία της συνεδρησης που θέλει το σύστημα να διαμορφώσει στη νεολαία. Από τη μία, επειδή οι αλλαγές στην θητεία φανερώνουν ότι οι πολεμικοί κίνδυνοι στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο θα συνεχίσουν να οξύνονται για αρκετό καιρό, άρα χρειάζεται «ετοιμοπόλεμο» δυναμικό. Από την άλλη, επειδή η «εθνική ομοψυχία» χρησιμοποιείται από το σύστημα για να συσκοτίζει τις ταξικές αντιθέσεις εντός του, ώστε να εκμεταλλεύεται ανεμπόδιστα τους εργαζόμενους.



Έχουμε δικαίωμα στο όραμα για μια ζωή ανθρώπινη, για ένα μέλλον χωρίς καπιταλιστική βαρβαρότητα

Μπορεί η νεολαία να περιμένει μία καλύτερη μέρα, να τραβήξει μία άλλη κατεύθυνση; Ο δρόμος του συστήματος είναι αυτός που ζούμε και μας στρεί την ανάσα. Ο άλλος δρόμος μένει να χαραχθεί, μέσα από τους μαζικούς αγώνες λαού και νεολαίας, την αντίσταση στην επίθεση, τη διεκδίκηση μιας ζωής με δικαιώματα. Η αναγνώριση της εκμεταλλευτικής φύσης του συστήματος, που δεν έχει τίποτα να προσφέρει στη νεολαία, θέτει την αναγκαιότητα να είναι ορίζοντας της πάλης η αναμέτρηση με αυτό και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Η οργάνωση της νεολαίας σε χώρους δουλειάς, σπουδών ακόμα και γειτονιάς είναι πιο αναγκαία από ποτέ, ιδιαίτερα όταν σύλλογοι και σωματεία βρίσκονται σε κατάσταση χρόνιας αποσυγκρότησης και οι μαζικοί χώροι ύπαρξης της αμφισβήτησαν καθημερινά μέσα στη πανδημία. Παραμένει ερωτηματικό λοιπόν, το πώς θα σπάσει αυτή η κινηματική καραντίνα. Οι αγώνες είναι το οξυγόνο που χρειάζεται η νεολαία για να ξαναβρεί την αισιοδοξία της.

Η εξέγερση στην Αμερική, οι κινητοποιήσεις στη Χιλή, στην Ισπανία, στη Γαλλία και αλλού, αποτελούν πηγές έμπνευσης. Γιατί δείχνουν πως απ' άκρη σ' άκρη της γης είναι δίκαιο κανείς να εξεγερτεί απέναντι σ' αυτό το σάπιο σύστημα. Και όχι μόνον δίκαιο, αλλά και εφικτό, όταν ο λαός ανακαλύπτει τις δυνάμεις του, όταν πλαένει συλλογικά και οργανωμένα.

Η νεολαία έχει όλα τα δίκια να κάνει όνειρα αλλά και τις δυνατότητες να τα πραγματοποιήσει. Το ερώτημα βέβαια του πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι να μετουσιωθεί η οργή της νεολαίας σε πράξη, σε συμμετοχή στο λαϊκό κίνημα, δεν έχει απαντηθεί. Η δική μας πρόθεση είναι να κοντύνουμε αυτό τον χρόνο. Να υπερασπιστούμε εντός του κινήματος το κόκκινο στήμα της σύγκρουσης με την αστική πολιτική, ενάντια στη συνδιαχείριση και την ταξική συνεργασία που οδηγούν στην υποταγή και την προσαρμογή στα «θέλω» των κυρίαρχων.

Η νεολαία χρειάζεται να συγκροτήσει την πάλη της, γιατί δεν υπάρχει η εναλλακτική της αυτορρύθμισης της ισχύουσας κατάστασης. Να ξεφύγει από τα πλαίσια που τη θέτει το σύστημα, θέλοντας να την ενωματώσει και να την καθυποτάξει. Όσα τέθηκαν παραπάνω, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της αντιμπεριαλιστικής πάλης της άρνησης υποταγής στην ντόπια αστική τάξη και στα ξένα αφεντικά της, ενάντια στους τυχοδιωκτισμούς και τα πολεμικά τους σχέδια. Την αναγκαιότητα της αντικαπιταλιστικής πάλης, της πάλης για δικαιώματα και ελευθερίες ενάντια στην εκμετάλλευση και καταλήστευση της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Η νεολαία χρειάζεται και μπορεί να βγει στο δρόμο, στα πλαίσια του ευρύτερου κινήματος να δώσει απαντήσεις σε όσα μένουν αναπάντητα, να αποκτήσει και να αποσλώσει τα δικά της πρότυπα και αξίες..



Το '73 η αντιμπεριαλιστική πάλη ξεσήκωνε τους φοιτητές Σήμερα, αναζητεί τη θέση της στα νεολαιίστικα κινήματα

Ελένη Καταλαγαριανάκη
Αρχιτεκτονική Βόλου

Το Πολυτεχνείο αποτελεί κάθε χρόνο μια υπενθύμιση του αντιμπεριαλιστικού χαρακτήρα που είχε η πάλη του λαού αυτού του τόπου. Ο προσανατολισμός λαού και νεολαίας ενάντια στην παρέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα - που τότε πήρε την μορφή της αμερικανοκίνητης χούντας - δεν ήταν απλά σημείο των καιρών. **'Ηρθε ως αποτέλεσμα της πολιτικής συγκρότησης του λαϊκού κινήματος, συστατικό στοιχείο της οποίας ήταν η αναγνώριση της ιμπεριαλιστικής διάστασης του καπιταλισμού, των σχέσεων εξάρτησης που απέρρεαν από αυτήν και της ανάγκης αποτίναξής τους για την νικηφόρα προοπτική του.** Το ελληνικό κίνημα οικοδόμησε αυτό το σώμα αντιλήψεων μέσα από την επώδυνη και μακρόχρονη πείρα του σχετικά με τον αντιδραστικό ρόλο των αμερικανών και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών, από την γερμανική κατοχή, την Αντίσταση, τα Δεκεμβριανά και το δεύτερο αντάρτικο μέχρι την επιβολή της Δικτατορίας.

Η χούντα που επιβλήθηκε με το πραξικόπημα το 1967 στην Ελλάδα, αποτέλεσε μία προσπάθεια των ΗΠΑ να κατοχυρώσουν την παρουσία τους στην περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων στην περίοδο που ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός αντιμετώπιζε αδιέξοδα στην αντιπαράθεσή του με την ΕΣΣΔ και αμφισβήτησαν από εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που έσπουδαν παγκόσμια. Η χώρα έγινε μία απέραντη και ενεργή στρατιωτική βάση των ΗΠΑ και κύρια κολώνα της ΝΑ πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η εξάρτησή της βάθυνε σε οικονομικό, γεωπολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, λόγω των αμέτρητων δανείων για την αντιμετώπιση του χρέους που δημιούργησαν και της μετατροπής της χώρας σε ένα αξιοποίησμα πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Τις επόμενες δεκαετίες, αν και η εμπλοκή των ξένων ιμπεριαλιστών στην ελληνικά πράγματα δεν σταμάτησε, η αντιμπεριαλιστική κατεύθυνση του κινήματος έφθινε. Ήταν τότε που εγκαινιάζόταν η εποχή της «παγκοσμιοποίησης», που το σύστημα διακήρυξε «το τέλος της ιστορίας» και η **ήττα και οπισθοχώρηση του διεθνούς και εγχώριου κομμουνιστικού κινήματος, άφονη την κυριάρχη ιδεολογία χωρίς αντίπαλο.** Τη νέα «παγκοσμιοποίημένη» εποχή, της μετανεωρεύοτητάς κατά κάποιους, του «ολοκληρωτικού καπιταλισμού» και της «επιστημονικοτεχνικής επανάστασης» κατά άλλους, αναγνώρισε και η ρεφορμιστική αριστερά. Αποδεχόμενη τον καπιταλιστικό μονόδρομο και θεωρώντας ότι η εποχή των ενδομπεριαλιστικών συγκρούσεων ούτε προς το τέλος της, εγκατέλειψε την αναγκαιότητα συγκρότησης αντιμπεριαλιστικού κινήματος. Μια αναγκαιότητα, η οποία, αν και από κάποιους ξεχάστηκε, δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, όπως υπογράμιζε και η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου που βρίσκει λαό και νεολαία στο επίκεντρο πολεμικών κινδύνων.

Τα πολεμικά μέτωπα στην Συρία, την Λιβύη και πρόσφατα στον Καύκασο είναι αικόνα ανοιχτά με βάση τον άγριο ανταγωνισμό ΗΠΑ-Ρωσίας. Οι εξαρτημένες αστικές τάξεις, προσπαθούν απεγνωσμένα να πάρουν ότι ψίχουλο μείνει από την πίτα των ιμπεριαλιστών, θυσιάζοντας την ειρήνη, την υγεία και την ζωή των λαών. Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες δεν πνίγονται στην θάλασσα, στριμώχνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κάτω από άθλιες συνθήκες. **Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η ανασυγκρότηση ενός αντιμπεριαλιστικού-αντιπολεμικού κινήματος γίνεται αναγκαιότητα, καθώς πλέον αποτελεί το μόνο όπλο προστασίας των λαών από τον υπαρκτό κίνδυνο του πολέμου.**

Τα ιστορικά συνθήματα «Έξω οι Αμερικάνοι», «Έξω το ΝΑΤΟ» που κυριαρχούσαν στις φοιτητικές και λαϊκές κινητοποιήσεις του Πολυτεχνείου είναι – στην πολιτική τους ουσία – πιο επίκαιρα από ποτέ. Σήμερα, το αστικό πρωστικό και οι διάφορες κυβερνήσεις, πανηγυρίζουν με κάθε «καλό λόγο»



έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα αντιαμερικανικών, αντιφασιστικών, αντι-ιμπεριαλιστικών κινητοποιήσεων, πέραν των άμεσων συνδικαλιστικών διεκδίκησεων. Είναι χαρακτηριστική η στάση των δυνάμεων της αριστεράς που περιορίζουν, για παράδειγμα, τη συζήτηση γύρω από το Πολυτεχνείο σε θεωρητικές και επετειακές κουβέντες. Η έννοια του ιμπεριαλισμού κόβεται και ράβεται ώστε να δικαιολογηθούν επιφανειακά οι πολεμικές επεμβάσεις, με την πολιτική ουσία των ενδομπεριαλιστικών ανταγωνισμών να υποτιμάται. Κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι συνθήματα πέραν των άμεσων συνδικαλιστικών διεκδίκησεων. Είναι χαρακτηριστική η στάση των δυνάμεων της αριστεράς που περιορίζουν, για παράδειγμα, τη συζήτηση γύρω από το Πολυτεχνείο σε θεωρητικές και επετειακές κουβέντες. Η έννοια του ιμπεριαλισμού κόβεται και ράβεται ώστε να δικαιολογηθούν επιφανειακά οι πολεμικές επεμβάσεις, με την πολιτική ουσία των ενδομπεριαλιστικών ανταγωνισμών να υποτιμάται.

Κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι συνθήματα νεολαία ήταν εκείνη που υποθηκεύουν το μέλον και απειλούν την ζωή της νεολαίας, οφείλει να αποτελέσει κομμάτι των αγώνων του φοιτητικού κινήματος, παράλληλα με την πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Καθόλου εκτός θέματος, λοιπόν, η πολιτική της συγκρότηση πάνω στα ζητήματα του ιμπεριαλισμού, της εξάρτησης και του πολέμου. Μέρος αυτής της αποσυγκρότησης αποτελεί και η απουσία πολιτικής συζήτησης εντός των συλλόγων για ζητήματα πέραν των άμεσων συνδικαλιστικών διεκδίκησεων. Είναι χαρακτηριστική η στάση των δυνάμεων της αριστεράς που περιορίζουν, για παράδειγμα, τη συζήτηση γύρω από το Πολυτεχνείο σε θεωρητικές και επετειακές κουβέντες. Η έννοια του ιμπεριαλισμού κόβεται και ράβεται ώστε να δικαιολογηθούν επιφανειακά οι πολεμικές επεμβάσεις, με την πολιτική ουσία των ενδομπερια

Στον εργασιακό «Μεσαίωνα», η νεολαία απαντάει με αγώνες!

Ειρήνη Γραμμένου
Επισήμης Γεωπονίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ
Φωτεινή Μπαϊμάκη
Μηχανικών Πληροφορικής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

«Ευελιξία», φίμωση, «ατομικοί κουμπαράδες» ή αλλιώς, εκμετάλλευση χωρίς όρια

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η ολομέτωπη επίθεση που δέχεται ο λαός και η νεολαία και εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Οι αφετηρίες της βρίσκονται στην ίδια τη φύση του καπιταλιστικού - ιμπεριαλιστικού συστήματος, το οποίο επιδιώκει να γκρεμίσει κάθε κατάκτηση των εργαζόμενων (εκτιμώντας ότι σε αυτή τη φάση έχει τη δυνατότητα). Η κυβέρνηση της ΝΔ «άπλωσε» στο τραπέζι τα νέα αντεργατικά-αντιασφαλιστικά μέτρα που προορίζει για τους εργαζόμενους, δείχνοντας πόσο μαύρο θέλει να βάψει το μέλλον.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στοχεύει άμεσα στην ελαστικοποίηση, ή αλλιώς «ευελιξία», του **ωραρίου** των εργαζόμενων. Προβλέπει 10ωρη δουλειά την ημέρα χωρίς υπερωριακή αμοιβή, αύξηση των νόμιμων υπερωριών, αλλά και διεύρυνση της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας. Μάλιστα, δημιουργεί ψηφιακή κάρτα, με την οποία θα παρακολουθείται ο εργαζόμενος για να... επιβεβαιώνεται η εξόντωσή του. Το χτύπημα αυτό γίνεται με πρόσχημα ότι η εργοδοτική πλεύρα «κατανοεί» την πίεση των εργαζόμενών και γ' αυτό δίνει τη δυνατότητα της «ευελιξίας», καθώς -όπως θέλουν να παρουσιάσουν- εργαζόμενοι και αφεντικά έχουν τα ίδια συμφέροντα. Η πραγματική όμως στόχευση, πίσω από αυτό το «τέλειο» περιτύλιγμα, είναι να καταργηθεί ο σταθερός χρόνος εργασίας, να αμφισβηθεί ακόμα περισσότερο το 8ωρο και να χτυπηθεί η δυνατότητα στον αγώνα. Χαρακτηρικό της σφοδρότητας της επίθεσης είναι ότι, με πρόγραμμα που εξήγειλε ο Βρούτσης, δίνεται η δυνατότητα στην εργοδοσία να δίνει **μισθό 200ευρώ(!)** σε νεο-προσλήφθεντες εργαζόμενους.

Άλλος ένας βασικός στόχος του εν λόγω νομοσχέδιου είναι το **τσάκισμα των συνδικαλιστικών ελευθεριών** των εργαζόμενών, με:

- υποχρεωτικές ήλεκτρονικές ψηφοφορίες
- εγγραφή στο Γενικό Μητρώο ως προϋπόθεση για συνδικαλιστική δράση (δηλαδή την αποδοχή του κρατικού ελέγχου και φακελώματος)
- απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος στην απεργία, κατά την διενέργεια αυτής, για το 40% των εργαζόμενων (προσωπικό ασφαλείας)
- ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις για να κριθεί μία απεργία παράνομη (μέχρι και σε περίπτωση άσκησης... «ψυχολογικής βίας»).

Σημαντική είναι η αναφορά στη σχετική



Στα παραπάνω στοιχεία της επίθεσης έρχεται να προστεθεί και το **νέο αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο**. Η ασφάλιση των εργαζόμενων μετατρέπεται σε «ατομικό κουμπαρά», τον οποίο ο καθένας θα γεμίζει με τις εισφορές του ώστε να τον αξιοποιήσει με τη μορφή των επικουρικών συντάξεων την περίοδο της συνταξιοδότησης του - όταν, εάν και για όσο βγει. Το σύστημα δεν έπαιψε ποτέ να προσπαθεί να μετατρέψει την ασφάλιση

παραλληλα, η αβεβαιότητα εντείνεται μέσω των ατομικών συμβάσεων που αναγκάζουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους να υπογράψουν. Πρόκειται για ατομικές «συμφωνίες» των εργαζόμενων με την εργοδοσία, που μετατρέπουν τη μόνιμη ή αορίστου χρόνου απασχόληση, σε μερική ή εκ περιπτώπις και οδηγούν στην απώλεια κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και τώρα με την πανδημία. Ανάλογη είναι και η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση (και άλλες κυβερνήσεις) αυτή τη στιγμή, που κυριολεκτικά βάζει σε τελευταία μοίρα τη ζωή και την υγεία των λαών.

Η κατεύθυνση διάσπασης του πυχίου σε πολλά μέρη, η αναγόρευση των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σε αναγκαίες προϋποθέσεις για εύρεση εργασίας, αλλά και η δημιουργία πτυχίων πολλών ταυτήτων, συνδέονται με την προετοιμασία των νέων ανθρώπων για το νέο τοπίο ανεργίας και επιφανούς εργασίας. Το ενιαίο πτυχίο ως μόνη προϋπόθεση για δουλειά χτυπάται συνεχώς, με κύριους πληγέντες, όσους ανήκουν στα κατώτερα λαϊκά στρώματα.

Η μαζική πάλη για εργασιακά δικαιώματα συνδέεται άρρηκτα με τον αγώνα για πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υπεράσπιση του ενιαίου πυχίου ως μόνη προϋπόθεση για δουλειά. Η συνειδητοποίηση των αδιέξοδων του συστήματος δείχνει πως μόνος δρόμος είναι η πάλη για σπουδές, δουλειά, ελευθερίες και τελικά την ανατροπή του.

Έχει αλήθεια δουλειά ο «άξιος»;

Η αστική εκπαίδευση ευθυγραμμίζεται με αυτό το τοπίο, θέλοντας να προετοιμάσει τη νεολαία - ήδη από τα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια - να προσαρμοστεί στις αντεργατικές πολιτικές τους μέσω πειθάρχησης, εντακτικοποίησης και ανταγωνιστικών κινήτρων. Βάζουν την νεολαία στη λογική ενός απέρμονου αγώνα δρόμου, απόκτησης πτυχίων και βεβαίωσεων, δήθεν για να γίνει «άξια» για μια θέση εργασίας, η οποία αν τελικά υπάρχει, θα είναι με άθλιους όρους για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Το σύστημα για μια ακόμα φορά φορτώνει τις ευθύνες στις πλάτες των εργαζόμενων, πουλώντας σε όλα τα επίπεδα το παραμύθι της ατομικής ευθύνης. Παρουσιάζει την εργασία σαν ευκαιρία και όχι δικαιώμα, ενώ η ανεργία αυξάνεται ραγδαία με δική του ευθύνη.

Η ανεργία ως χαρακτηριστικό του συστήματος

Η ανεργία αποτελεί εγγενές στοιχείο του καπιταλισμού. Ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου μεγεθύνεται ή περιορίζεται, ενώ αποτελεί μέσο πίεσης και εκβιασμού για να δέχονται οι εργαζόμενοι τις πιο άθλιες συνθήκες δουλειάς. Δίνει επιπλέον αέρα στην εργοδοσία να παρουσιάζει ως μονοδόρμο τα εξοντωτικά ωράρια και την απλήρωτη δουλειά που «προσφέρει», μιας και, αν ο εργαζόμενος διαμαρτυρηθεί, περιμένουν άλλοι τόσοι για τη θέση του.

Οι αδυναμίες διαχείρισης της κρίσης από το σύστημα, είναι ολοφάνερες. Ωστόσο, η πανδημία δεν είναι η πραγματική αιτία της, παρά μόνι μια από τις πολλές αφορμές που αναδεικνύουν τα εγγενή προβλήματα και αδιέξοδα του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. Η διόγκωση

Επιπλέον, αν μιλήσουμε ειλικρινά για όσους είναι σκληρά εργαζόμενοι, το συγκεκριμένο παραμύθι μπάζει από παντού. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα εργαζόμενων που αμείβονται με ψήφουλα σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ή εκείνων που δεν πληρώνονται τις υπερωρίες τους. Μένουν άνεργοι πολλοί νέοι που έχουν προσπαθήσει τόσα χρόνια για ένα πτυχίο.

Η ταξικότητα που διέπει το ζήτημα είναι εμφανής και γίνεται αντιληπτή, όσο και αν πλασάρει η κυρίαρχη αστική τάξη τον μύθο της κοινωνικής ανέλιξης. Η πραγματικότητα δείχνει ότι, από τη μία ο (περισσότερο ή λιγότερο πιεσμένοι) εργαζόμενοι κυριολεκτικά πεινάνε, ενώ από την άλλη όσοι είναι ψήφη στη ταξική διαστρωμάτωση, θεωρούνται άριστοι, αποκλειστικά και μόνο λόγω του ταξικού προνομίου να έχουν πρόσβαση σε σπουδές εν αντιθέση με τα παιδιά κατώτερων λαϊκών στρωμάτων.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το συγκεκριμένο αφήγημα δεν αποτελεί παρά μια ακόμα μέθοδο αποπροσανατολισμού των λαϊκών μαζών, εντατικοποίησης των εργαζόμενων και αύξησης της ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους.

Σε όλα αυτά τα μέτωπα που ανοίγονται καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, όπως ο εχθρός είναι ένας και κοινός, έτσι κι απάντηση είναι μία και συλλογική. Ο λαός και η νεολαία πρέπει να απαρνηθούν τα διηγήματα που τους πλασάρει το σύστημα, που τους καθιστούν υπαίθιους για τα δεινά που βιώνουν. Το πιο δίκαιο που οφείλει ένας εργαζόμενος να διεκδικήσει είναι αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και αναγκαίες και οριζόντιες προοπτικές για την εργασία και την ζωή του. Επομένως, πρέπει να ανταποκρίνεται στη λογική ενός απέρμονου αγώνα δρόμου, απόκτησης πτυχίων και βεβαίωσεων, δήθεν για να γίνει «άξια» για μια θέση εργασίας, η οποία αν διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της αριστείας, η οποία επιδιώκεται να μας παρουσιαστεί ως η νέα «κανονικότητα».

Κατά συνέπεια, μιλάμε για εκείνους που δε θα διεκδικήσει, δε θα πολιτικοποιηθεί και θα ανταγωνιστεί πολύ εύκολα τον διπλανό του, προκειμένου να ανελιχθεί. Αυτή είναι η διασπαστική λογική που πάει να προωθηθεί από το σύστημα, που δε θέλει τους εργαζόμενους να οργανώνονται στα συλλογικά τους όργανα.



Να μη γίνουν κρέας οι λαοί στην πολεμική τους μηχανή!

Δημήτρης Βασιλάκης,
Τζένη Πανάγου
Ιατρική Αθήνας

Ο πόλεμος, στο καπιταλιστικό - ιμπεριαλιστικό σύστημα, είναι συνέχιση της εκμεταλλευτικής πολιτικής σε βάρος του λαού και της εργατικής τάξης με τον πω αμό και βάρβαρο τρόπο. Είναι γεγονός, ότι με ευθύνη ιμπεριαλιστών και εξαρτημένων αστικών τάξεων, ανοίγει μία νέα σειρά πολεμικών μετώπων και παράλληλα διατηρούνται προϋπάρχουσες πολεμικές εστίες, που σπέρνουν θάνατο στους λαούς ανά τον κόσμο. Ως λογικό επακόλουθο, όσο οξύνονται οι ενδιμιπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα του πολέμου θα παραμένει στην επικαιρότητα και θα γεννά συγκεκριμένα καθήκοντα στο κίνημα και στις οργανώσεις της αριστεράς.

Το διεθνές φόντο των ανταγωνισμών

Η περιοχή της Μ. Ανατολής, όχι μόνο ή κυρίως λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου, αλλά διότι κατέχει μια σημαντική γεωστρατηγική θέση, έχει αποτελέσει πεδίο άγριου ανταγωνισμού ανάμεσα σε ιμπεριαλιστές αλλά και πεδίο διεκδίκησης επιφοράς από τις ντόπιες άρχουσες τάξεις. Τα βαλώματα που συνάντησαν οι επεμβάσεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, αλλά και οι αραβικές εξεγέρσεις, αναστάτωσαν το status quo της περιοχής μετατρέποντας την σ' ένα φλεγόμενο πεδίο ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης. Ιδιαίτερα οι επιτυχίες της Ρωσίας στη Συρία, καθώς και η σφρήνα που έβαλαν στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, επέτειναν την ανάγκη των ΗΠΑ να ανακινήσουν την περιοχή για την κυριαρχία τους, γεγονός που προοιωνίζει την κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης και της δυστυχίας που ζουν οι λαοί της.

Ένα από τα παλιά πολεμικά μέτωπα, που ξανάνοιξε πρόσφατα εντονότερα, είναι αυτό στη Λιβύη. Η Λιβύη μοιράζεται μεταξύ δύο αρχών, της κυβέρνησης εθνικής συμφωνίας υπό τον Σάρατζ (που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ) και της βουλής των αντιπροσώπων υπό τον στρατηγό Χαφτάρ στην Ανατολική Λιβύη (αναγνωρισμένη από τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Οι εξελίξεις στη Λιβύη δε θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν τους ιμπεριαλιστές και τις υπολογίες γειτονικές εξαρτημένες αστικές τάξεις με σταυρώμένα τα χέρια. Όπως το παρουσιάζουν, η ενδο-λιβυκή αντιπαράθεση επιχειρείται από τη μεριά των ιμπεριαλιστών να κλείσει με πολιτικό διάλογο και εκλογές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τέτοιες συμφωνίες ποτέ δε σηματοδότησαν τίποτα καλό για τους λαούς, αφού οι εμπλεκόμενοι ιμπεριαλιστές επιθυμούν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα με γνώμονα ο καθένας τα δικά του συμφέροντα και επικυριαρχία. Ενώ επιπλέον είναι πολύ πιθανό, στη βάση του ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστών, να δώσουν την θέση τους σε ένα νέο κύκλο πολέμου και αίματος.

Μία από τις πολεμικές εστίες που αναζωπυρώθηκαν πρόσφατα, είναι αυτή στην περιοχή του Καυκάσου, ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο αντιδραστικές άρχουσες τάξεις συγκρούονται, με πραγματικούς όμως πρωταγωνιστές τους ιμπεριαλιστές - ιδιαίτερα ΗΠΑ και Ρωσίας - των οποίων ο ανταγωνισμός δημιουργεί το έδαφος «ξεπαγώματος» αυτής της σύγκρουσης. Είναι προς αξιολόγηση ότι η αναζωπύρωση πριμοδοτήθηκε με την ανοχή/στήριξη των ΗΠΑ ή για να αποδείξει η ηγεσία της Τουρκίας την - αντιρωσική - αξία της στις ΗΠΑ, αφού μια τέτοια σύγκρουση προσπτικά δυσκολεύει τη Ρωσία δημιουργώντας αναταραχή στο μαλακό υπογάστριό της. Η Μόσχα, ενώ έχει ισχυρές σχέσεις με την Αρμενία, προσπαθεί ταυτόχρονα να επανακτήσει την επιρροή της στο Αζερμπαϊτζάν και να ενισχυθεί



λασσας. Αυτό οφείλεται κατά βάση στις ασάφειες και τα «παραθυράκια» των άρθρων του. Προτού, όμως, περιγραφεί η προσέγγιση της κάθε πλευράς το ζήτημα, αξίζει να γίνει μία σύντομη αναφορά σε όρους και άρθρα που απασχόλησαν, από τη σύμβαση του Montego Bay το 1982.

ΑΡΘΡΟ 3: «Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής του θάλασσας. Το εύρος αυτό δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα από γραμμές βάσεως, καθορίζομενες σύμφωνα με την παρούσα σύγκρουση.»

ΑΡΘΡΟ 15: «Στην περίπτωση που οι ακτές δύο κρατών κείνται έναντι αλλήλων ή συνορεύουν, κανένα από τα δύο κράτη δε δικαιούται, ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους, να εκτείνει τη χωρική του θάλασσα πέραν της μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση από την εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσεως από τις οποίες μετράται

το εύρος της χωρικής θάλασσας καθενός από τα δύο κράτη. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν οι χωρικές θάλασσες των δύο κρατών κατά διαφορετικό τρόπο.»

ΑΡΘΡΟ 56: «...Στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων (...). Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του και την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, στην ΑΟΖ του, το παράκτιο κράτος λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων κρατών και ενεργεί κατά τρόπο συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.»

ΑΡΘΡΟ 57: «...Η ΑΟΖ δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης...»

ΑΡΘΡΟ 76: «...Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου κράτους αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος του που εκτείνεται πέραν της χωρικής του θάλασσας, καθ' όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης του χερσαίου εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του υφαλοπλαισίου ή σε μία απόσταση 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσεις από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση.»

ΑΡΘΡΟ 121: «...Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση δε θα έχουν ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα...»

Με βάση τα παραπάνω άρθρα φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η ελληνική αστική

και έγινε ακριβώς για να μοιραστούν οι ανεκμετάλλευτες υποθαλάσσιες περιοχές μεταξύ - πρώτα και κύρια - των ιμπεριαλιστών. Καμία σχέση δεν έχει η διεκδίκηση των ΑΟΖ με τα συμφέροντα των λαών.

Η στάση της κυριαρχης ρεφορμιστικής αριστεράς στο ζήτημα

Η ερμηνεία των εξελίξεων αναδεικνύει και ανάλογα καθήκοντα στην κάθε δύναμη. Αξίζει μια αναφορά στη στάση της κυριαρχης αριστεράς πάνω στα ζητήματα της αντιπολεμικής πάλης και της ελληνοτουρκικής αντιπάραθεσης. Η επικρατούσα προσέγγιση - της ΚΝΕ και ενός μέρους των ΕΑΑΚ - αποδέχεται το κυβερνητικό αφήγημα όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, προβάλλοντας κατά βάση την τουρκική επιθετικότητα και παραβλέποντας τους τυχοδικισμούς και τις προκλητικές ενέργειες της ελληνικής πλευράς. Αναγνωρίζουν τις κινήσεις της τουρκικής αστικής τάξης ως απειλητικές σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους και καλούν τον ελληνικό λαό να τα υπερασπιστεί. Τι συμφέροντας άραγε έχει το ζητήμα στην παραπάνω σύμβαση;

Μία εξίσου παραπλανητική τοποθέτηση που προβάλλουν κάποιοι συνιστώσες των ΕΑΑΚ, είναι πως οι πολεμικοί κίνδυνοι δεν είναι υπαρκτοί σε αυτή τη φάση. Οι συγκεκριμένοι δεν αναγνωρίζουν την πολεμική απελήση σε θεωρητικό ούτε σε πρακτικό επίπεδο, γεγονός που δικαιολογείται από την αποχή τους από τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Μια τέτοια τοποθέτηση είναι, ειδικά σε αυτή τη φάση, επικίνδυνη και υπονομευτική για το κίνημα, αφού στην ουσία προσπερνά την ανάγκη να αποκτήσει αντιπολεμικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη, υπάρχουν δυνάμεις όπως το ΝΑΤΟ, που στην ανάλυση τους δεν αναγνωρίζουν ως καθοριστικό παράγοντα εξελίξεων την επιδιώξη της γεωστρατηγικής κυριαρχίας από τους ιμπεριαλιστές, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα, με ένα γενικόλογο και ξεκομμένο τρόπο.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, που πλησιάζει η επέτειος για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, το σύστημα και σύσσωμος ο αστικός κόσμος προσπαθεί να συστειρώσει τον λαό και τη νεολαία γύρω από τη λεγόμενη γραμμή της «εθνικής ομοψυχίας». Καλλιεργεί τον σοβινισμό και χύνει εθνικιστικό δηλητήριο, προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό, ότι εχθρός και υπεύθυνος για τα δεινά του είναι ο τούρκικος λαός και όχι οι δύο αντιδραστικές τάξεις και οι ιμπεριαλιστές που τις κατευθύνουν. Στη φάση αυτή, η πλειοψηφία των δυνάμεων της αριστεράς με τις απόψεις που προβάλλει η λειτουργεί την αριστερά σε φιλοπόλεμα σχέδιά τους, αντί να θέτει την ανάγκη αντιπολεμικού κινήματος.

Το χρέος μας

Είναι βασικό να

Black Lives Matter: Αγώνας για Ζωή με Δικαιώματα

Φωτεινή Ψύχα
HMTY Πάτρας

Για να κατανοήσεις κανές το βάθος της καταπίεσης που ιστορικά έχουν βιώσει και συνέχιζουν να βιώνουν οι Αφροαμερικανοί, πρέπει να στραφεί στην ίδια την ιστορία των ΗΠΑ, μια ιστορία συνυφασμένη με την εκμετάλλευσή τους. Στην εποχή των αποικιών, η οργάνωση της παραγωγής και της οικονομίας βασιζόταν σε αφρικανούς σκλάβους οι οποίοι απαγάγονταν και μεταφέρονταν στην αμερικανική ήπειρο ως εμπορεύματα από τον 15ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Χρησιμοποιύνταν κυρίως στην αγροτική παραγωγή του νότου αλλά και για διάφορες οικοκυρικές εργασίες.

Με την απαγόρευση της δουλείας σε όλες τις πολιτείες μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1865 (στις βόρειες πολιτείες η δουλεία απαγορεύτηκε ανάμεσα στο 1780 και το 1804), δόθηκε αμερικανική υπηκοότητα και πολιτικά δικαιώματα στους πρώην σκλάβους και τις οικογένειές τους. Παρ' όλα αυτά η καταπίεσή τους συνεχίστηκε θεσμικά με μια σειρά νόμων, όπως οι "νόμοι του Jim Crow", οι οποίοι διέφεραν από πολιτεία σε πολιτεία. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν διατάξεις σχετικά με τους όρους εργασίας των Αφροαμερικανών (πχ νόμος που όριζε ότι ένας Αφροαμερικανός ήταν υποχρεωμένος να ανανέωνε ετησίως τη σύμβαση εργασίας του), το δικαίωμα τους στην ψήφο και στην ισονομία έναντι στη δικαιούση, μέχρι και νόμους διαχωρισμού τους από τους λευκούς. Μέχρι το 1965, ήταν σε ισχύ σε πολλές πολιτείες, κυρίως νότιες, ο διαχωρισμός Μαύρων και λευκών σε γειτονίες, σχολεία, μέσα μεταφοράς, νοσοκομεία, φυλακές, ενώ απαγορεύονταν και ο διαφυλετικός γάμος. Σε βάρος τους, "νόμιμα" και παρόντα, διαπράχθηκαν πολλά εγκλήματα: μαζίκες σφαγές, λινταρίσματα, υπέστησαν πειράματα και εφαρμόστηκαν συστήματα ευγονικής Συνολικά, από τη μία οι Αφροαμερικανοί στο νότο αντιμετώπιζαν πολιτικές διαχωρισμού, βία και ρατσιστικό μίσος από φασιστικές ομάδες σαν την KKK και τους διάφορους τοπικούς συντονισμούς λευκών κατοίκων, ενώ από την άλλη στον βορά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στέγασης και μεγάλης φτώχειας.

Η ιστορία του αγώνα των Αφροαμερικανών για ισότητα είναι πλούσια σε κινήματα, από τις τοπικές εξεγέρσεις των σκλάβων του νότου που καταπίχτηκαν στο αίμα, μέχρι και τις εξεγέρσεις του σήμερα. Σημαντικό παράδειγμα της ισχυρής θέλησής τους να αντισταθούν στην ρατσιστική καταπίεση ήταν το ιστορικό μποϊκοτάς των λεωφορείων το 1955 στο Μοντγκόκερι που κράτησε 385 μέρες και άρχισε όταν η Ρόζα Πάρκς αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε λευκό επιβάτη, όπως υποχρεούταν νομικά να πράξει.

Κεντρικό ρόλο στον αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών έπαιξε, από την ιδρυσή του το 1919 μέχρι και τη δεκαετία του '50, το κομμουνιστικό κόμμα των ΗΠΑ (KKKPA). Συμμετέχοντας στους αγώνες των μαύρων, κατάφερε να εντάξει πολλούς από αυτούς στις γραμμές του κόμματος και άσκησε μεγάλη επιρροή στους Αφροαμερικανούς εργάτες σε βορά και νότο. Ταυτόχρονα, συνδέοντας πολιτικά την καταπίεση των λευκών εργατών με

αυτή των Μαύρων, το KKKPA συνέβαλε τη δεκαετία του '30 στη δημιουργία διαφυλετικών σωματείων, πράγμα καθόλου αυτονόμοτο μέχρι τότε. Παρά όμως την μεγάλη συμβολή του μέχρι το '60 στους αγώνες των Αφροαμερικανών, ο ρεφορμιστικός του προσανατολισμός, που εκφράστηκε ειδικότερα και στο ζήτημα της ισότητας στα πλαίσια του καπιταλισμού, αποτέλεσε τροχόπεδη για την περαιτέρω συνεισφορά του στον αγώνα του μαύρου λαού.

Η πιο πυκνή και έντονη κινηματικά περίοδος για τους Αφροαμερικανούς υπήρξαν οι δεκαετίες '60-'70. Την δεκαετία του '60 υπήρξε άνοδος του κινήματος για την υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων (civil rights movement) με πληθώρα κινητοποιήσεων σε βορά και νότο, καθώς και δημιουργία μαζικών οργανώσεων δράσης των Αφροαμερικανών. Η Φοιτητική Μη-Βίαια Συντονιστική Επιτροπή αλλά και το Συνέδριο Νότιας Χριστιανικής Ηγεσίας με εκφραστή τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος είχε σχέσεις με το Δημοκρατικό κόμμα, δρύσαν με τη λογική της μαζικής μη-βίαιης πολιτικής ανυπακοής, μέσω καθιστικών διαμαρτυριών, πορειών σε περιοχές λευκών και καταλήψεων. Παρ' όλα αυτά, οι δράσεις τους ήρθαν αντιμέτωπες με την άγρια καταστολή της αστυνομίας και τις επιθέσεις από φασιστικές συμμορίες. Ως ηγετική μορφή του κινήματος εκείνη τη περίοδο, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (MLK) υποστήριζε τις αξίες της ισότητας, αλλά και της συγχώρεσης, καθώς και την ανάγκη ανάδειξης της κατάστασης του νότου στους βόρειους ώστε να έρθει μια αλλαγή ειρηνικά.

Μεγάλη νίκη αυτού του κινήματος αποτέλεσε η «καμπάνια στο Μπέρμιγχαμ» το 1963, η οποία δέχτηκε μεγάλη καταστολή, αλλά κατάφερε να διώξει τον δημαρχο και τον διευθυντή της αστυνομίας από την πόλη. Με την άθηση που τους έδωσε αυτή η νίκη, το καλοκαίρι του 1963 έγιναν 758 διαδηλώσεις σε 186 πόλεις του νότου, καθώς και μια μεγαλεώδης πορεία στη Ουάσινγκτον για την οποία είχαν μεταφερθεί διαδηλωτές από όλες τις μεριές της Αμερικής, όπου και δόθηκε η διάσημη ομιλία του MLK "I have a dream".

Τα επόμενα χρόνια και παρά τους διάφορους νόμους, οι οποίοι κατοχύρωνταν κάποια πολιτικά δικαιώματα για τους Αφροαμερικανούς, φάνηκε πως η κατάσταση παρέμενε στην ουσία ίδια. Διαψεύσθηκαν οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν απέναντι στους Δημοκρατικούς και άρχισε η συνολική αμφισβήτηση εντός του κινήματος των αρχών της μη-βίας αλλά και του καπιταλιστικού συστήματος.

Ιδιαίτερα σημαντική μορφή του αγώνα των Αφροαμερικανών αποτέλεσε ο Μάλκολμ X, μετά την αποχώρησή του το 1964 από τη μαύρη εθνικιστική οργάνωση Έθνος του Ισλάμ, η οποία ήταν φιλοκαπιταλιστική και αναζητούσε ίσες ευκαιρίες στο κέρδος. Ο Μάλκολμ X μέσα στο γενικότερο κλίμα οργής και ριζοσπαστικού ήσης της μαύρης νεολαίας, διαμόρφωσε έντονο επαναστατικό λόγο, μίλησε για τη μαύρη αυτοδιάθεση, υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα «με κάθε αναγκαίο μέσο», επιτέθηκε στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Εισήγαγε τον αντιπεριαλισμό στα κινήματα των



Μαύρων, ταξίδεψε στην Αφρική και συναντήθηκε με ηγέτες αντιποικιακών κινημάτων κάνοντας λόγο για κοινό αγώνα με αυτά. Τον Φελεβάρη του 1965, λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του, δήλωσε: «Είναι λάθος να βλέπουμε την εξέγερση των νέγρων απλώς ως φυλετική διαμάχη μαύρου εναντίον λευκού ή ως αποκλειστικά αμερικανικό ζήτημα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η παγκόσμια εξέγερση των καταπιεσμένων ενάντια στους καταπιεστές, των εκμεταλλευμένων ενάντια στους εκμεταλλευτές.»

To κόμμα των Μαύρων Πανθήρων που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1966 από τον Χιούν Π. Νιούτον και τον Μπόμπι Σιλ, αρχικά δραστηριοποιούνταν στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Η οργάνωση πραγματοποιούσε καθημερινά ένοπλες περιπολίες για να προστατέψει τους πολίτες από την αστυνομική βία, καθίερωσε κοινοτικά «Προγράμματα Επιβίωσης» με σύνθημα «η επιβίωση οδηγεί στην επανάσταση», όπως το δωρεάν πρωινό για παιδιά, καθώς και προγράμματα περιθλαγκς και εκπαίδευσης, επανένταξης ναρκομανών και αλκοολικών κ.α., ενώ εξέδιδε και εφημερίδα με χιλιάδες συνδρομητές. Το «πρόγραμμα των 10 σημείων» των Μαύρων Πανθήρων παπαίτησε να τερματιστεί ο ρατσισμός, η αστυνομική βία και οι δολοφονίες, να απελευθερωθούν οι Αφροαμερικανοί κρατούμενοι, να πραγματοποιηθούν δίκαιες δίκες με Αφροαμερικανούς ενόρκους και να εξαιρέθουν οι Αφροαμερικανοί άνδρες από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Ταυτόχρονα, ζητούσε ελευθερία, ειρήνη, δικαιοσύνη, δουλειά, στέγαση και εκπαίδευση που να διδάσκει την αληθινή ιστορία του αφροαμερικανικού πληθυσμού και να ανεργία, η γκετοποίηση και η περιθωριοποίησή τους.

Το κίνημα Black Lives Matter στις ΗΠΑ που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του George Floyd στις 25 Μαΐου, παρά τις προσπάθειες υπονόμευσης και συκοφάντησής του, έχει καταφέρει να εξαπλωθεί στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Αμερικής. Απέκτησε διευρυμένα ταξικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και εξέφρασε το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού πληθυσμού, που βιώνει τις επιπτώσεις της πανδημίας και της διαχείρισής της, την απαξιώση της ανθρώπινης ζωής, τη φτώχεια και την ανεργία.

Είναι φανερό ότι όσο η εξαθλίωση μεγαλώνει και η ψαλίδα ανοίγει, ο αμερικανικός λαός θα εξεγείρεται και θα συνδέεται με τα κινήματα των μειονοτήτων της χώρας. Όσο ο λαός θα αναγνωρίζει την ταξικότητα που διέπει ζήτημα και τον ρατσισμό ως εγγενές στοιχείο αυτού του συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί ανεμπόδιστα να εκμεταλλεύεται τις μειονότητες οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα να τις χρησιμοποιεί όποτε το έχει ανάγκη απόδοσης που βιώνεται και θα παλεύ

Ριάλιτι vs Reality

Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Κοινωνιολογία Παντείου

Ένας στίχος λέει «Τόση μπάλα και τόση μούγκα είχαμε να δούμε από τη χούντα» κι επειδή όλα αλλάζουν μα ίδια μένουν, στον σύγχρονο κοινωνικό και εργασιακό μεσαίων, η νέα μπάλα ονομάζεται ριάλιτι και ήρθε για να μας καταπλήξει. Άλλωστε, διαχρονική αναγκαιότητα των εκάστοτε εξουσιοδοτών είναι η ιδεολογική χειραγώηση των από κάτω για τη νομιμοποίηση της κυριαρχίας τους, τον απορροσανατολισμό και πειθαναγκασμό των μαζών. Μα ποια είναι η σχέση των ριάλιτι με την πραγματικότητα;

Σχέση απλής συνωνυμίας, θα λέγαμε. Αν κανείς ανοίξει την τηλεόραση, αρκούν λίγα επεισόδια για να γνωρίσει μια στρεβλή αποτυπωμένη πραγματικότητα, όπου ζούμε σε βίλες με κάποια και πισίνα, πληρωμένο φαγητό και νυνόμαστε με πληρωμένα πλην ακριβά ρούχα. Έτσι, έχουμε άπλετο χρόνο να αράζουμε με τη σαμπάνια μας και να μάλλιοτραβισμαστε για τον κύριο τέλειο ή για το ποια/ος θα γίνει η πιο πετυχημένη κρεμάστρα ρούχων ή - χειρότερα - επειδή δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε. Τέτοια προγράμματα δίνουν την αίσθηση ότι η ζωή είναι εύκολη, ανάλαφρη, με μια λέξη χασχαρούμενη και μπορεί κανείς να ασχολείται με δευτερεύοντα ζητήματα. Προάγουν την ατομικότητα και τον ανταγωνισμό σε αισχρό σημείο, αποθεώνουν την επαγγελματική ανέλιξη - σε βάρος άλλων. Το «happy end» δεν λεπίζει ποτέ για όποιον έχει γερό στομάχι και λίγη αξιοπρέπεια ώστε να πουλήσει καλύτερα τον εαυτό του.

Τι συμβαίνει, όμως, στην πραγματικότητα; Το ζήτημα της επιβίωσης είναι εκείνο που για την πλειονότητα του κόσμου μονοπάλωνε το ενδιαφέρον και την ενέργεια του. Βάσει μιας βιαστικής υπόθεσης, μάλλον δεν είναι εύκολο να απολαύσεις μια ηλιόλουστη μέρα στην πισίνα (που δεν έχεις) και να συζητήσεις με φίλους ποιος θα σας αδειάσει τη γωνιά στη σημερινή αποχώρηση, όταν κυνηγάς δουλειές με το ντουφέκι κι έχεις τρέχοντες λογαριασμούς. Η ατομική ανέλιξη στη δουλειά, επίσης, δεν είναι και τόσο εύκολη, όταν αντιμετωπίζεις ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα, αυστηρούς εργοδότες κι εργατικά απυχήματα.

Ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο τα ριάλιτι συγκρύνονται με την πραγματικότητα είναι ο εγκλεισμός. Ενώ, εν μέσω πανδημίας, ο λαός θυρούβείται και μόνο στο άκουσμα του «lock down», για τους παίκτες των ριάλιτι ο εγκλεισμός είναι ευλογία κι όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Βέβαια, υπάρχει η ειδοποιός διαφορά των «αντικειμενικών συνθηκών», που καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ εθελούσιου και καταναγκαστικού εγκλεισμού. Άλλωστε, αν ήμασταν στις Μπαχάμες, ούτε



ζεταί μεταξύ τους, ο τηλεθεατής να επηρεάζεται, θεωρώντας τέτοιες συμπεριφορές φυσιολογικές. Σίγουρο είναι ότι τα πρότυπα αυτά καλλιεργούν την τάση «όλα για τη θεαθήναι», ακόμα και στις προσωπικές σχέσεις.

Τέλος, αγγίζουν δύο ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, αυτά του diversity και του γυναικείου ζητήματος. Πολλά ριάλιτι δείχνουν να «αγκαλιάζουν» τη διαφορετικότητα, συμπεριλαμβάνοντας άτομα με τέτοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αποτυγχάνουν - ή την ποτέ αυτός ο σκοπός τους - καθώς στα ίδια σόους παίρνουν μέρος παίκτες με ακραίες συμπεριφορές που αναπαράγουν πρότυπα σεξισμού και βίας. Ο συνδυασμός, άλλωστε, ανθρώ-

η Δευτέρα δεν θα ήταν ίδια.

Και η βασική θεματική των ριάλιτι; Οι διαπρωτοποτικές σχέσεις, που αποτελούν πόλο έλξης τηλεθεατών, ενώ υπάρχει η τάση παίκτες με έντονες συμπεριφορές και αντιδράσεις να σχολίζονται περισσότερο, κάνοντας υψηλότερη τηλεθέαση. Καλλιεργείται στον τηλεθεατή το ενδιαφέρον για την παρατήρηση και παραβίαση της ζωής και των προσωπικών σχέσεων του άλλου. Ξεχνάμε, βέβαια, ότι από αυτές απουσιάζει το στοιχείο της ελεύθερης επιλογής (οι παίκτες είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκασμένοι να δημιουργήσουν σχέσεις). Οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα στα ριάλιτι κάθε άλλο πάρα πραγματικές είναι. Είναι σύντομες, χωρίς πραγματική βάση, δημιουργούνται με υπερβολικά (διαμόρφωση «στρατοπέδων» στο παιχνίδι), είναι συνεχώς εναλλασσόμενες και τοξικές. Ενδεχομένως με την εμπάθεια που εκφρά-

πων με διαφορετικά κοινωνικά μπακράουντ και οι μεταξύ τους εντάσεις, ανεβάζουν την τηλεθέαση. Επομένως, ποιος νοιάζεται για τα επικίνδυνα πρότυπα που δηλητηριάζουν την κοινωνία; Στη σκληρή πραγματικότητα όμως, τα άτομα που (τολμούν να) διαφέρουν θα έρθουν αντιμέτωπα με τη βία και τον αποκλεισμό είτε στις ερωτικές, είτε στην εργασία. Εκεί αποδεικνύεται ότι ο πλαστός κόσμος των ριάλιτι δεν υπάρχει.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το γυναικείο ζήτημα, καθώς ο ρόλος της γυναίκας οριοθετείται στενά σε αυτά τα σόου. Συχνές είναι οι αναφορές στο πώς πρέπει να μιλάει, να στέκεται και γενικά να συμπεριφέρεται μια γυναίκα, αντιδιαμετρικά με το ρόλο του άνδρα στα ίδια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, τα ριάλιτι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα δύο φύλα αντιμετωπίζονται ίσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην εργασία. Στη καθημερινή ζωή, όμως, η γυναίκα έχει ένα πολύπλευρο ρόλο με ίδιες και περισσότερες υποχρεώσεις από αυτές ενός άνδρα στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, αλλά με λιγότερα δικαιώματα, ειδικά στον εργασιακό χώρο όπου υποτιμάται φανερά (για παράδειγμα, χαμηλότεροι μισθοί σε ίδιες θέσεις εργασίας).

Αυτά είναι λοιπόν τα λεγόμενα ριάλιτι, των οποίων οι συνέπειες στην ψυχολογία και τη συνείδηση του θεατή είναι καταστροφικές. Συμβάλλουν στην αποξένωση και την αποχαύνωση, στη θλιβερή εκείνη κατάσταση όπου ένας άνθρωπος ζει μέσα από τις εικονικές ζωές των άλλων, καθηλωμένος στον καναπέ. Αυτό τον οδηγεί στην παραίτηση από τη διάθεση παραγωγική ή χρήσιμο για τη ζωή του. Με τα πρότυπα των ριάλιτι, ο τηλεθεατής μαθαίνει να αδρανεί, να προάγει την ατομικότητά του για να εξασφαλίσει την εύνοια των ανωτέρων του, άρα την επιβίωσή του, όπως στα ριάλιτι οι παίκτες ξεχνούν κάθε είδους συλλογική προσπάθεια. Αυτός είναι

τα ριάλιτι σόου, τα σόου της «πραγματικότητας», που καμία σχέση δεν έχουν με αυτή, ξεκίνησαν το '90 και συνεχίζονται ως σήμερα. Μεσουρανούν στο χώρο της τηλεόρασης, δηλητηριάζοντας τις αντιλήψεις του κόσμου και καθηλώνοντάς τον στον καναπέ. Εμείς λοιπόν, ας μη δηλώσουμε συμμετοχή σ' αυτά, αλλά στην ανατροπή της σαπίλας στους δρόμους.

ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ!

«Στρατηγέ, το τανκ σου είναι δυνατό μηχάνημα.
Θερίζει δάση ολόκληρα
κι εκατοντάδες άντρες αφανίζει.
Μόνο που έχει ένα ελάττωμα:
Χρειάζεται οδηγό.
Στρατηγέ, το βομβαρδιστικό σου είναι πολυδύναμο.
Πετάει πιο γρήγορα απ' τον άνεμο κι απ' τον ελέφαντα
σηκώνει βάρος πιο πολύ.
Μόνο που έχει ένα ελάττωμα:
Χρειάζεται πιλότο.
Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ.
Ξέρει να πετάει,
ξέρει και να σκοτώνει.
Μόνο που έχει ένα ελάττωμα:
Ξέρει να σκέφτεται.»

Σαν έρθει η ώρα της πορείας πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους.
Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού η φωνή.
Κι εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός.»

Μπέρτολ Μπρεχτ
“Γερμανικό Εγχερίδιο Πολέμου”

**ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ
ΔΕ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΖΩΕΣ!**

- **ΜΜΜ ασφυκτικά γεμάτα**
- **Λιγότεροι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σε σχέση με πέρυσι**
- **Παντελής έλλειψη μέτρων στους χώρους δουλειάς**

**ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ,
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΑ!**

- **ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ**
- **ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ ΜΕΘ**
- **ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟ ΛΑΟ**
- **ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ**

ΣΗ, ΔΩΡΕΑΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ!

